

Hoe gaan we verder met onze kerkelijk gebouwen?

Verslag vanuit de werkgroepen

Artikel 2

De vorige keer schreven we over de start van de door de Algemene Kerkenraad ingestelde werkgroepen. Nu doen we verslag van onze discussies rond de opdracht van Werkgroep 1: Hoe willen we in de komende jaren gemeente zijn?

Elke vergadering begonnen we met een Bijbelstudie; we wisten ons afhankelijk van Gods leiding. We baden om wijsheid en eenheid. Terugkijkend was dit heel belangrijk. We zijn als werkgroepleden naar elkaar toegegroeid, hoe verschillend ieder ook is en denkt. We hebben geleerd eigen ideeën ondergeschikt te maken aan het belang van de hele gemeente. We baden om leiding van de Heilige Geest. We zijn er verwonderd over dat we steeds meer tot een gezamenlijke visie mochten komen. Belangrijke bronnen voor de gesprekken waren het onderzoek "BIJEEN in verscheidenheid" van Marcelle van Schoonhoven en het projectverslag "Gezinnen, kerk en school" van Esther van Maanen. Daarover is eerder geschreven in de kerkbode. Ook de reacties vanuit de wijkbijeenkomsten rond de eerste plannen voor kerkbouw/verbouw en de gemaakte sterkte-zwakte-analyse leverden input op. Tot slot letten we op de lijn die door de Algemene Kerkenraad steeds uitgezet is: we willen één gemeente zijn op basis van Gods Woord en in overeenstemming met de gereformeerde belijdenis.

Advies werkgroep 1 en kerkelijke gebouwen

Diverse broeders leverden bijdragen. Zo groeide langzaam maar zeker een document met een zestal 'kopjes': identiteit; eenheid in verscheidenheid; missionair en dienend; ontmoeting en onderlinge gemeenschap; gemeente-zijn: inzet van gemeenteleden; prognoses en toekomstperspectief.

De aanbevelingen van werkgroep 1 hebben geen directe relatie tot het gebouwen vraagstuk. Dat is logisch. Wij hebben vooral nagedacht over onze identiteit, hoe je gemeente bent en hoe dat doorwerkt in prediking en getuigenis naar buiten. Ons advies aan de Algemene Kerkenraad zal wel zijn om dit document, na accordering in de AK, op de website te plaatsen, zodat iedereen er kennis van kan nemen.

Identiteit

Het zal u niet verbazen dat bij het hoofdstuk identiteit als eerste kopje vermeld wordt: Gods Woord, bron en fundament. Een citaat: "Niet alleen in de prediking, maar in al het werk staat Christus centraal. Alleen vanuit Zijn verzoenend sterven is ons werk zinvol en heeft het een doel: mensen brengen bij Hem, de opgestane Levensvorst." En met een verwijzing naar Kolossenzen 2:2: "In Hem worden onze harten bemoedigd, samengevoegd in de liefde en mogen we komen tot heel de rijkdom van de volle zekerheid in Jezus Christus, onze Heere."

Eenheid in verscheidenheid

We geloven dat het God is die ons als leden van de gemeente aan elkaar gegeven heeft. Vanuit de eenheid in geloof in Jezus Christus is en blijft er ruimte voor een zekere verscheidenheid in liturgische vormgeving. Als we elkaar respecteren en blijven ontmoeten in en naast de erediensten is dat een goede basis voor het één gemeente blijven. Het is onze overtuiging dat dit een Bijbelse opdracht is. Zie hiervoor bijvoorbeeld het hogepriesterlijk gebed in Johannes 17, met name de verzen 20 t/m 23. Heel belangrijk vinden we het dat er aandacht is voor de onderlinge geloofsgesprekken. Bijvoorbeeld door preekbespreking na een kerkdienst, maar ook door ontmoetingen in de huisbijbelkringen in elke wijk. Ook vrouwenkringen, opvoedkringen en wijkavonden zijn hiervoor heel geschikt. Gezien de gang van zaken bij de eerste poging om tot een oplossing voor het gebouwenvraagstuk te komen, staat er in onze aanbevelingen: "Hervormd Barneveld betreft de hele gemeente vroegtijdig bij ingrijpende veranderingen zoals verbouw of nieuwbouw van kerkgebouwen. We peilen bij dit soort besluiten of er een ruim draagvlak is in de gemeente."

Aansluitend bij onze opdracht zijn ook wij van mening dat het een pluspunt is als de drie soorten diensten over de kerkgebouwen verdeeld kunnen worden. De werkgroepen 2 en 3 kijken hoe dat mogelijk zou kunnen zijn.

Wordt vervolgd.

G.P.P. Hogendoorn