



IN EN OM DE HERVORMDE KERK

64e jaargang
nummer 22
9 NOVEMBER 2018

WWW.HERVORMDBARNEVELD.NL

Hervormde Gemeente
Barneveld

DE MACHT VAN HET GETAL

Toen bouwde David daar voor de HEERE een altaar, en bracht brandoffers en dankoffers. Zo liet de HEERE Zich verbidden ten gunste van het land, en de plaag over Israël werd tot stilstand gebracht. (2 Samuel 24:25)

Ik ga Israël en Juda tellen! Misschien was het een idee waarmee koning David 's morgens wakker werd. Was dit nou zo verkeerd gedacht? Waarom zou een koning niet mogen weten over hoeveel onderdanen hij beschikte? Hoe vaak zeggen wij niet: "Meten is weten." Onze overheid houdt toch ook precies bij hoeveel Nederlanders er zijn? En hoe vaak zijn we in onze gemeente niet bezig met tellen? Het aantal bezoekers van de kerkdiensten, het aantal leden, doopleden en belijdende leden, de hoogte van de vrijwillige bijdrage. We tellen veel. We kunnen die cijfers zelfs over jaren teruglezen zodat we de trend naar de toekomst kunnen berekenen. Meten is weten...

Is dit zo verkeerd? Weet je, het is niet per sé verkeerd, maar er zit een *adder* onder het gras... een adder die giftig is en levensgevaarlijk! Het is *de macht van het getal*...

Let maar eens op hoe David te werk gaat. Hij stuurt geen *ambtenaren* op pad, maar hij geeft die opdracht aan de *legerleiding*, aan zijn generaal Joab. Bij die telling ging het dus niet om het aantal *inwoners* van het land, maar om het aantal *strijdbare mannen*. Het aantal mannen dat hij onder de wapens kon roepen. David wilde weten: Hoe sterk sta ik ervoor met mijn leger? Kan ik me meten met de koning van Moab, van Ammon of zelfs met de Farao van Egypte? De macht van het getal...

Zie je de adder onder het gras? Tellen en meten hoeft op zich niet verkeerd te zijn. Maar het *motief* kan wel zondig zijn! Meten is weten... Maar als je het *weten* wilt gebruiken om sterker te staan, dat raakt aan je afhankelijkheid van God. Je gaat keuzes maken vanuit *berekening* en niet vanuit *vertrouwen*.

Toen Joab hem na negen maanden tellen de uitkomst berichtte, besefte David dat hij fout zat tegenover God. Nú kon hij vertrouwen op een sterk leger van zo'n 1,3 miljoen strijdbare mannen, die hij onder de wapenen kon roepen. Maar dit raakte aan zijn levensader: zijn afhankelijkheid van God. Meteen beleed hij zijn zonde.

God vergaf het hem. Toch volgde er een zware consequentie: er trok een engel des doods door het land, waardoor zeventigduizend mannen stierven. Toen de engel zijn zwaard had uitgetrokken naar Jeruzalem, was hij boven de dorsvloer van Arauna. Deze dorsvloer lag op een heuvel, die in het boek Genesis de berg Moria werd genoemd. Het was de heuvel waarop Abraham zijn zoon Izak moest offeren, de heuvel waarop later de tempel gebouwd zou worden.

Precies daar bouwde David een altaar. Dit altaar wees vooruit naar de heuvel Golgotha, waar Jezus Christus het Lam van God Zijn leven offerde voor de zonden van de wereld. Toen Hij Zijn leven offerde werd de plaag opgehouden. Zo zie je dat in dit hoofdstuk hele diepe lijnen liggen. Ik hoor een krachtige boodschap van Gods verzoening: Vertrouw op de grote Zoon van David! Hij die nooit uit berekening leefde. Hij die kwam om te dienen en Zijn leven te geven voor u, jou en mij. Vertrouw op Hem! Dan zal de engel des doods je niet voor eeuwig om laten komen.

Er kunnen nog wel bange momenten zijn, zoals David ze ook meemaakte. De macht van de dood kan je zelfs veel pijn doen. Maar zijn macht is toch begrensd. De plaag over Israël werd tot stilstand gebracht.

Leef dan voortaan in *vertrouwen*. Denk niet meer aan de macht van het getal. Misschien is het je dagelijks werk om van alles te tellen en te meten. Pas dan op voor de adder onder het gras. En als je dan toch wilt tellen, tel dan vooral je zegeningen. Tel je zegeningen, tel ze één voor één. En je ziet Gods liefde dan door alles heen.

Ds. L.P. Blom

COLOFON

EINDREDACTIE

Diny de Knegt
Dr. Albert Schweitzerlaan 70
3771 XN Barneveld. Tel: 40 04 30

KOPIJ KERKBODE

Uitsluitend per e-mail
t.a.v. Anita van Ginkel
kerkbode@hervormdbarnveld.nl
en uiterlijk zaterdag voor
verschijning om 24.00 uur

KERKELIJK BUREAU

Kerkelijk centrum Rehoboth
Gasthuisstraat 5, 3771 HE Barneveld
Tel: 41 51 32
E-mail (uitgezonderd kopij kerkbode)
kerkelijkbureau@hervormdbarnveld.nl
website: www.hervormdbarnveld.nl

COÖRDINATOR

Melis van Ravenhorst
Tel: 0342-49 05 60
E-mail voor reserveringen Oude
Kerk/KC Rehoboth/Goede
Herderkerk/De Hof: reserveringen@
hervormdbarnveld.nl
Overige zaken:
coordinator@hervormdbarnveld.nl

ADMINISTRATIE

Kerkelijk Bureau. Tevens voor
opgave abonnementen, advertenties,
adreswijzigingen enz. Klachten
betreffende nietbezorging: tel: 41 51 32
Buiten kantooruren kunt u de voicemail
inspreken.

ABONNEMENTEN

€ 23.50 per jaar

WEBSITE

Voor vragen en aanleveren gegevens
Christiaan Rentier
webmaster@hervormdbarnveld.nl

ALGEMENE KERKENRAAD

Assessor: Ds. S.J. Verheij
Scriba: J.C.J. Heijkoop
Heestereng 34
3773 AL Barneveld. Tel. 42 17 14
e-mail: scriba.ak@hervormdbarnveld.nl

TELEFOONNUMMER:

Oude Kerk: 41 65 81
K.C. Rehoboth: 41 75 58
Goede Herderkerk: 41 53 05

Voor alle toekomstige activiteiten
in deze kerkbode geldt:
Zo de Heere wil en wij leven.

KERKDIENTEN

Zondag 11 november

OUDE KERK

09.30 uur: (2) dr. J. Hoek (Veenendaal)
16.45 uur: (1) ds. J.A. Brussaard
19.00 uur: (1) ds. M. Maas (Dordrecht)

K.C. REHOBOTH

09.00 en 10.45 uur: (3) ds. P. de Jager
(Wilsum)

GOEDE HERDERKERK

08.55 uur: (5) ds. L.P. Blom
11.00 uur: (5) ds. J.S. Telgenhof
(Hierden)
16.45 uur: (4) dhr. A.M.K. Peters
(Ederveen)

ZINGEN VOOR DE DIENST

Zondag 11 november
v.m.: Psalm 74 : 15
n.m.: Psalm 74 : 16

INZAMELING VAN DE GAVEN

1e collecte: Dorcas
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: zendingswerkers

Woensdag 14 november

DE HOF

19.30 uur: ds. L. de Wit (Putten)

VERPLEEGHUIS NORSCHOTEN

Zondag 11 november

Locatie Klaverweide
10.30 uur: ds. G.J.M. Baalbergen
(Voorthuizen)
Locatie Kweekweg
10.30 uur: ds. C. Molenaar
(Papendrecht)

Zondag 18 november

Locatie Klaverweide
10.30 uur: ds. A.P. Spaa
Locatie Kweekweg
10.30 uur: ds. D. van de Streek
(Voorthuizen)

Zondag 18 november

OUDE KERK

09.30 uur: (5) ds. J. van Dijk (Ridderkerk)
16.45 uur: (4) ds. L. Plug (themadienst 4)
19.00 uur: (4) ds. L. Plug (themadienst 4)

K.C. REHOBOTH

09.00 en 10.45 uur: (1) ds. S.J. Verheij

GOEDE HERDERKERK

08.55 en 11.00 uur: (3) ds. B.J. van de
Kamp (Harderwijk)
16.45 uur: (2) ds. P. Molenaar
(themadienst 4 met broodmaaltijd en
preekbespreking)

ZINGEN VOOR DE DIENST

Zondag 18 november
v.m.: Psalm 30 : 3
n.m.: Psalm 30 : 1

INZAMELING VAN DE GAVEN

1e collecte: (Nood)hulp wereldwijd
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: bouwfonds

NEBOPLUS

Zaterdag 10 november

19.00 uur: ds. D. van de Streek
(Voorthuizen)

Zaterdag 17 november

19.00 uur: ds. W. Pieters (Gardenen)

BEZOEKROOSTER ZIEKENHUIZEN

In de week van 11 november

Amersfoort: dhr. A.M.K. Peters
Ede: ds. L.P. Blom

In de week van 18 november

Amersfoort: dhr. A. Branger
Ede: ds. L. Plug

N.B.

- stel uw wijkpredikant op de hoogte
van opname of ontslag;
- vermeld ook zijn naam bij de
administratie van het ziekenhuis.

KERKRADIO

- kanaal 1: diensten Oude Kerk
dinsdag 19.00 uur zondagochtend-
dienst Goede Herderkerk
donderdag 19.00 uur zondag-
middagdienst Goede Herderkerk
- kanaal 2: diensten Rehoboth en Nebo
- kanaal 3: diensten Goede Herderkerk



Vertrouwenspersonen:
Heidi van de Bovenkamp 0342-55 02 05
John van Kleeff 06-53 20 77 47

e-mailadres:
ppb@hervormdbarnveld.nl

KINDEROPPAS

ZONDAG 11 NOVEMBER

9.00 uur K.C. Rehoboth en 9.30 uur

Oude Kerk: Groep 6

8.55 uur Goede Herderkerk: Groep 5

11.00 uur Goede Herderkerk: Groep 8

16.45 uur Goede Herderkerk: Groep 5

ZONDAG 18 NOVEMBER

9.00 uur K.C. Rehoboth en 9.30 uur

Oude Kerk: Groep 8

8.55 uur Goede Herderkerk: Groep 2

11.00 uur Goede Herderkerk: Groep 2

16.45 uur Goede Herderkerk: Groep 2



Zondagmorgen 28 oktober vierde Wilma Heijkoop haar 25-jarig jubileum bij de kinderopas. Ze staat altijd voor iedereen klaar.

KERKPLEINMARKT 2019



Inbrengen van kleinere spullen iedere zaterdagmorgen van 9.00-12.00 uur op de parkeerplaats bij de

Goede Herderkerk. Grotere spullen en meubels worden bij u opgehaald. U kunt hiervoor contact opnemen met dhr. G. Beulenkamp: 412205, of dhr. W. v.d. Bosch: 412202.

Voorverkoop meubelen en andere zaken: elke 1e zaterdag van de maand bij de Fam. Gilles, Van Zuijlen van Nieveltlaan 58 van 10.00-12.00 uur. Een gedeelte van het aanbod is ook te vinden via onze advertenties op Marktplaats.nl. Als u in Google de zoekterm: "marktplaats kerkpleinmarkt" intikt verschijnen de 2 links in het zoekscherm.

GEZOCHT

RUIMTE VOOR BUS GEZOCHT

Toen, lang geleden, de eerste bus werd aangeschaft om de spullen voor de kerkpleinmarkt te vervoeren, werd er een stallingsruimte gevonden bij de Familie Rijken aan de Schoutenstraat.

ALGEMENE BERICHTEN

DOMINEE VAN RUMPT KOMT !

Het zal inmiddels bij iedereen bekend zijn: op 30 oktober liet de door wijkgemeente 3 beroepen dominee Van Rumpt ons weten dat hij naar Barneveld hoopt te komen. We zijn blij en dankbaar dat we hiermee weer een nieuwe herder en leraar voor onze gemeente mogen krijgen. Het is de bedoeling dat dominee Van Rumpt op 13 januari bevestigd zal worden. We wensen hem en zijn gezin nog een goede tijd in Kapel-Hulshorst (Nunspeet).

DIENST IN DE HOF

Aanstaande woensdag, **14 november**, staan de deuren van wijkgebouw "De Hof" weer open voor een kerkdienst. Dominee L. de Wit uit Putten hoopt dan voor te gaan. Aanvang: 19.30 uur. Van harte aanbevolen!

THEMADIENSTEN

In het kader van de serie "Een leven dat verschil maakt" wordt zondag **18 november** stilgestaan bij het 4^e en laatste thema: "Verskil maken in deze wereld". Zowel in de middagdienst in de Goede Herderkerk als in de middag- en avonddienst in de Oude Kerk. Na de dienst in de Goede Herderkerk is er een broodmaaltijd en een preekbespreking. Na de diensten in de Oude Kerk is er een samenvatting beschikbaar.

De diensten over het 4^e hoofdstuk van het boekje van onze **Bijbelkringen** ("Kruisdragen"), gepland op 18 november 's morgens, worden doorgeschoven naar 13 januari (de morgendiensten in Rehoboth en de Goede Herderkerk). Voor de Bijbelkringen is er deze maand een **extra Bijbelstudie** in het kader van onze zondingszondag (11 november) beschikbaar. Deze Bijbelstudie, met als thema "thuisbasis" is geschreven door dominee Blom en is verspreid onder alle Bijbelkringen. Wie hem niet heeft kan aankloppen bij de secretaresse van de zondingscommissie, Janneke van 't Ooster (bergjanneke@gmail.com).

ONZE GEBOUWEN

In deze kerkbode is, zoals eerder toegezegd, weer een artikel over de ontwikkelingen aangaande "onze gebouwen" opgenomen. Op 22 november hopen we een conceptopdracht aan het College van Kerkrentmeesters in een centrale ambtsdragersvergadering aan alle kerkenraadsleden voor te leggen. Mogen we u vragen om ook hiervoor te bidden?

ZENDINGSZONDAG

Aanstaande zondag, **11 november**, hopen we in alle morgendiensten extra aandacht te geven aan het zendingswerk. Mooi dan te mogen horen hoe velen zich hiervoor inzetten! De Heere wil ieder van ons gebruiken op zijn/haar plaats. Belangrijk is de vraag of we bewogen zijn. In de evangeliën lezen we over de bewogenheid van de Heere Jezus. Ik denk hierbij aan de woorden in Marcus 6:34, waar staat:

"En toen Jezus uit het schip ging zag Hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben; en Hij begon hun veel dingen te onderwijzen."

Namens de algemene kerkenraad, John Heijkoop

De volgende moderamenvergadering van de Algemene Kerkenraad is op 15 november. De vergadering van de Algemene Kerkenraad is op 28 november.

Na het overlijden van de heer Rijken komt er nu een einde aan deze lange periode. Wij danken de familie voor al de jaren dat we gebruik mochten maken van deze mogelijkheid.

Momenteel zijn we dus op zoek naar een vervangende ruimte, liefst in de buurt van het centrum, voor het stallen van de bus + aanhangwagen. Heeft u ruimte of heeft u een tip? Wij vernemen

graag van u!
Voor informatie of vragen:
Telefoon: 413551 of kerkpleinmarkt@
hervormdbarneveld.nl
De kerkpleinmarktcommissie

DIACONIE

Voorzitter:
H. J. van de Beek, tel. 49 03 55
Secretaris:
G. Ligtenberg, Tel. 42 23 77
p/a: Postbus 159, 3770 AD Barneveld
e-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl
Penningmeester:
R. van der Lit, Tel. 49 14 88
Administrateur: J. Wassenaar

BETALINGEN:

Rabobank: NL28 RABO 0385 5600 01

MAALTIJD AAN HUIS

Voor aanmeldingen en wijzigingen
Tel. 06-13810052
Email: we.oudejans-sarelse@online.nl
of jvravenhorst@kpnmail.nl

HdS Zorg

Verpleging en Verzorging 40 56 03
Personenalarmering 0318- 67 22 23

HELPT (ELK)ANDER:

Hulpdienst en vervoer
Tel.: 0342-41 23 02 / 06 - 50 12 33 99 /
06 - 13 93 22 92
mail: helptelkanderbarneveld@gmail.com

ADRESSEN VOOR ANDERE HULP

diaconie.hervormdbarneveld.nl/
algemeen.html

DORCAS

Diaconiecollectie zondag 11 november

Deze week heeft voor de drieëntwintigste keer de Dorcas Voedselactie plaats. Deze christelijke hulpverleningsorganisatie zet zich in voor de allerarmsten in de wereld en werkt vooral in Oost-Europa, Afrika en in rampgebieden. In de week van Dankdag zetten duizenden vrijwilligers zich in om voedselpakketten te verzamelen, die zullen worden vervoerd naar verschillende projecten van Dorcas. Het doel van de actie is om mensen in nood en bittere armoede te voorzien van voedsel voor nu én voedsel voor later. "Voedsel voor nu" bestaat uit de voedselpakketten, "voedsel voor later" uit opleidingen, trainingen en begeleiding zodat mensen in de toekomst zelf voor brood op de plank kunnen zorgen. Ook in Barneveld zijn er deze

week (op vrijdag 9 en zaterdag 10 november) veel vrijwilligers actief om voedselpakketten te verzamelen. Een deel van de transporten wordt verzorgd door vrijwilligers, die niet alleen tijd en energie investeren, maar ook sponsorgeld inzamelen om de ritten te kunnen bekostigen. Niet al de geplande transporten kunnen echter door vrijwilligers worden uitgevoerd. Dorcas probeert de transporten zo efficiënt mogelijk uit te voeren, maar zonder extra financiële middelen kunnen niet alle voedselpakketten op hun bestemming worden gebracht. Daarom is de diaconiecollecte van deze zondag bestemd voor Dorcas. We bevelen deze collecte van harte bij u aan!

NOODHULP WERELDWIJD

Diaconiecollectie zondag 18 november

De lichamelijk en verstandelijk gehandicapten in de sloppenwijk Ndirande in het Afrikaanse land Malawi behoren tot de armsten van de armen. Zij zijn afhankelijk van hun familie en wat ze met bedelen bij elkaar sprokkelen. Sommigen van hen hebben echter niemand die naar hen omziet. Voor deze groep is er met hulp van ds. en mevrouw Schaafsma, zendingswerkers van de GZB, in 2010 een christelijk opvanghuis geopend. De exploitatiekosten worden zo laag mogelijk gehouden. Er wordt vooral gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers. In 2013 is er ook een winkeltje naast het opvanghuis gebouwd. Hier worden producten, zoals houtsnijwerk, verkocht die door de bewoners gemaakt zijn. Hiermee wil men extra inkomsten verwerven en tegelijk is het een zinvolle dagbesteding voor bewoners van het opvanghuis. Het opvanghuis verzorgt ook 1 keer per week een club voor gehandicapten uit de wijk. Om het opvanghuis draaiende te houden is elk jaar een fors bedrag nodig. Uw bijdrage wordt gebruikt voor het salaris van enkele vaste krachten, voor voedsel, water en elektriciteit, medische kosten en schoolgeld. Ook deze collecte van harte aanbevolen!

BEGROTING 2019

De begroting van de diaconie voor het komende jaar ligt van 12 tot 19 november ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Gasthuisstraat 5. Voor vragen ten aanzien van de begroting kan men zich wenden tot de penningmeester van de diaconie, diaken R. van der Lit.

INFORMATIEAVOND OVER DEMENTIE

HdS Thuiszorg komt ze maar al te

vaak tegen: kinderen die al langere tijd tobben met een vergeetachtige ouder. Het kan ook úw echtgeno(o)t(e), broer of zus zijn, of iemand anders uit uw omgeving. Volgens Stichting Alzheimer is dementie sinds 2015 de meest voorkomende doodsoorzaak. De ziekte is ook een zware belasting voor mensen die mantelzorg verlenen. Vaak is er zelfs sprake van overbelasting omdat zij onvoldoende kennis hebben van dementie en niet goed weten hoe ze moeten handelen. Met name het op tijd signaleren van dementie en het inschakelen van hulp kan overbelasting voorkomen. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor mensen met dementie. Er zijn in Nederland ongeveer 270.000 mensen met dementie. Met de huidige vergrijzing zal dat aantal de komende jaren naar verwachting ruim verdubbelen, terwijl de beroepsbevolking (die voor deze mensen moet zorgen) vermoedelijk gelijk blijft. Het is belangrijk dat de omgeving dementie in een vroeg stadium herkent en weet wat gedaan kan worden om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen. Daarom wil HdS Zorg graag met u stilstaan bij de zorg voor en begeleiding van mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Bent u mantelzorger of hebt u het vermoeden dat u binnen afzienbare tijd mantelzorger wordt voor iemand met dementie, dan bent u op **dinsdag 27 november** om 19.45 uur van harte welkom in kerkelijk centrum "Rehoboth", Gasthuisstraat 5 in Barneveld voor een informatieavond.

Namens alle diakenen,
G. Ligtenberg

VERANTWOORDING

Seniorencontactmiddag
25 okt € 114,00
St. Hulp Oost Europa 28 okt € 2.944,76
Trouwdiens ten oktober € 440,88
GZB 4 nov € 2.731,04
De diakenen

Worstel je met je
porno- of seksverslaving
of die van je partner?
Kijk op
www.vrijvanporno.nl
www.kostbaarvaatwerk.nl

KERKBEHEER

KERKELIJK BUREAU

Voor aanschaf collectebonnen en
overige zaken geopend donderdag- en
vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
Tel: 41 51 32

Voorzitter: C. van de Pol tel. 49 13 03
Secretaris: E. Kas, tel. 42 07 26
kerkrentmeesters@hervormdbarneveld.nl
Penningmeester:
J.H. de Groot, tel. 41 66 11
Postadres: Gasthuisstraat 5,
3771 HE BARNEVELD
Betalingen:
t.n.v. CvK Hervormde Gemeente
Barneveld
NL47 RABO 0373 7158 62

VERWARMING OUDE KERK

Zoals velen van u wellicht
gemerkt hebben was
het de afgelopen weken
niet echt behaaglijk
warm in de Oude Kerk.
Aan het begin van het
stookseizoen bleek dat
de warmtewisselaar niet goed meer
functioneerde. Er is een nieuwe besteld,
deze is een dezer dagen geïnstalleerd.
We rekenen erop dat vóór komende
zondag het probleem verholpen is.



GIFT (KERK)BOUW

Afgelopen week hebben we een
gift van € 1.000 in ontvangst mogen
nemen met bestemming (kerk)bouw.
We ontvangen de gift overigens met
tussenkomst van de diaconie. De gever
had het bedrag medio september
– na één van de gemeenteavonden
over de toekomst van onze (kerk)
gebouwen - abusievelijk overgemaakt
op de bankrekening van de diaconie.
We danken de milde gever hierbij heel
hartelijk voor zijn financiële bijdrage.
We hopen en bidden dat de milde
gever wekelijks gevoed mag worden
aan de voeten van onze Heere Jezus
Christus en dat hij de woorden van
de dichter van Psalm 84 voluit mag
beamen: 'Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt
zelfs van verlangen naar de voorhoven
van de HEERE; mijn hart en mijn
lichaam roepen het uit tot de levende
God.'

BOUW WEBSITE

De bouw van de nieuwe website voor
onze hervormde gemeente vordert
gestaag. Met veel enthousiasme wordt
er aan de website gewerkt – zowel door
het bedrijf dat de website bouwt als
de vrijwilligers uit onze gemeente die
daar nauw bij betrokken zijn. Zo is er

vorige week een bijeenkomst geweest
met de bouwers van de website om
wat technische onvolkomenheden te
bespreken. Weer anderen zijn nu de
website aan het vullen met nieuwe
inhoud – teksten, foto's en dergelijke.
Daarvoor worden bestaande teksten
ook (deels) herschreven. Eerder
merkten we op dat we naar een
gebruikersvriendelijke website streven.
We hechten eraan dat u de informatie
gemakkelijk kunt vinden. Ook de
kwaliteit van de informatie willen we op
een hoger plan brengen. Zo rond eind
november hopen we u via de kerkbode
nader over de website te informeren.
Dan kunnen we vermoedelijk ook het
moment van oplevering melden.

INZAGE BEGROTING KERKBEHEER

Onlangs hebben we in ons college
de begroting Kerkbeheer 2019
besproken. Formeel wordt de begroting
vastgesteld in de vergadering van de
Algemene Kerkenraad. Voor die tijd
heeft u als gemeentelid echter de
gelegenheid om op de begroting te
reageren. Elders in deze kerkbode treft
u de samenvattende begrotingscijfers
aan en een toelichting op deze
cijfers. In de week van maandag
19 november ligt de begroting ter
inzage op het kerkelijk bureau. Voor
de openingstijden, zie de colofon in
deze kerkbode. U kunt de begroting
ook inzien in aanwezigheid van onze
penningmeester, broeder De Groot. U
kunt daarvoor telefonisch een afspraak
met hem maken (tel. 416611). Ook voor
inhoudelijke vragen kunt u zich tot hem
wenden.

KERKBEHEER

2^e collecte op 11 en 18 november

De opbrengst van de tweede collecte
is bestemd voor kerkbeheer. Graag
bevelen we deze collecte bij u aan. Elke
generatie stelt dezelfde levensvragen:
waar kom ik vandaan, waarom ben
ik op de wereld en waar ga ik naar
toe. In de Bijbel vinden we heldere
antwoorden op deze vragen en ook
in onze kerkdiensten staan deze
en gerelateerde vragen regelmatig
centraal. Psalm 100:3 gaat in op de
eerste vraag: 'Weet dat de Heere Goed
is: Hij heeft ons gemaakt – en niet
wij – Zijn volk en de schapen van Zijn
weide.' Prediker 12:13 beantwoordt
de 'waarom ben ik hier' vraag: 'De
slotsom van al wat door u gehoord is,
is dit: Vrees God, en houd u aan Zijn
geboden want dit geldt (lees: dit is
de belangrijkste opdracht) voor alle
mensen.' Een veelzeggend antwoord
op de 'waar ga ik naar toe' vinden
we in Psalm 23: 1 en 6: 'De Heere is
mijn Herder, mij ontbreekt niets... Ja

goedheid en goedertierenheid zullen
mij volgen al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de Heere blijven
tot in lengte van dagen.' Hetzelfde geldt
voor Openbaring 20:15: 'En als iemand
niet bleek ingeschreven te zijn in het
boek des levens, werd hij in de poel van
vuur geworpen.'

ZENDINGSWERKERS

3e collecte op zondag 11 november

Vanuit onze gemeente zijn
verschillende zendingswerkers
uitgezonden. Zij verrichten
zendingswerk in Nederland of in het
buitenland. Zij mogen hun talenten
inzetten voor de uitbreiding van Gods
Koninkrijk. Belangrijk werk. We bevelen
deze collecte dan ook van harte aan.
In deze aankondiging belichten we
het zendingswerk van Willeke van
Kruistum. Willeke begint binnenkort
aan een nieuwe roeping: het werk
bij operatie Mobilisatie in Nederland.
Daarover vertelde zij onlangs het
volgende: 'Ik geloof dat deze nieuwe
functie de nieuwe stap is die God
mij laat zetten. Ik kan mijn ervaring
in het zendingsveld op een ideale
manier gebruiken om mensen verder
te helpen en te laten groeien in de
processen die ze doormaken, zowel in
het buitenland als bij terugkomst in
Nederland.' Wilt u voor haar bidden?
De nieuwsbrief van oktober biedt
daarvoor aanknopingspunten. Willeke
vermeldt twee concrete gebedspunten:
'voldoende financiële middelen om
mijn werk te kunnen starten' en 'dat
ik snel aan mijn nieuwe taken mag
wennen als ik in december start'.

BOUWFONDS

3e collecte op zondag 18 november

Op elke derde zondag in de maand
collecteren we voor het bouwfonds. We
hebben deze maandelijkse collecte in
het leven geroepen om de financiële
ruimte te vergroten voor nieuwbouw of
groot onderhoud. Als college wachten
we op het gebouwenbesluit. Eén ding
is ons al wel duidelijk: er is hoe dan
ook veel geld nodig. Voor wat betreft
de bouwfondscollecte behoeft u
het gebouwenbesluit niet eerst af te
wachten. We brengen deze collecte
graag onder uw aandacht.

TEN SLOTTE

Wat kunnen wij mensen eigenlijk over
het leven zeggen? Wat we kunnen is
veel vragen stellen en weinig echte
antwoorden geven. De bekende Duitse
theoloog Bonhoeffer was zich hier
diep van bewust, getuige het volgende
citaat: 'Hoe zouden we, zolang we het
leven en de dood niet kennen, kunnen
zeggen wat leven eigenlijk is? We

kunnen het leven alleen maar beleven, niet definiëren. Het woord van Jezus verbindt elke gedachte over het leven onlosmakelijk aan Zijn persoon; "Ik ben het Leven." (uit: 365x Bonhoeffer: zijn mooiste citaten).

E. Kas

VERANTWOORDING COLLECTEN

Kerkbeheer 28 okt	€ 2.216,45
HGJB 28 okt	€ 2.206,06
Zendingsbussen oktober	€ 558,71
Kerkbeheer 4 nov	€ 2.099,36
Instandhouding pastoraat 4 nov	€ 2.010,31
<i>College van Kerkrentmeesters</i>	

BEGROTING 2019

Recent is de begroting 2019 van Kerkbeheer besproken in het College van Kerkrentmeesters. Op 28 november aanstaande stelt de Algemene Kerkenraad de begroting vast. Eerst krijgt u echter de gelegenheid de begroting in te zien. In de week van 19 november ligt deze ter inzage gedurende de openingstijden van het kerkelijk bureau. Voor deze tijden verwijzen wij u naar de colofon Kerkbeheer in dit blad. Ook is het mogelijk om de begroting in genoemde

week in te zien bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, de heer J.H. de Groot. U kunt daarvoor telefonisch een afspraak maken (tel. 41 66 11). Ook voor inhoudelijke vragen kunt u zich tot hem wenden.

De begroting laat een tekort van € 28.000 zien. Goed is het volgende daarbij te noemen:

- Rekening is gehouden met de fulltime bezetting van vijf predikantsplaatsen, de parttime inzet van pastoraal werkers in onze wijken en de fulltime aanstelling van een jeugdwerkcoördinator voor de hele gemeente. Ook voor de gebouwen geldt dat de huidige situatie het uitgangspunt is. Wel hebben we in de begroting € 20.000 opgenomen voor onvoorziene kosten die eventueel gemaakt gaan worden rondom onze gebouwen. Dit ziet u terug onder overige lasten. Deze post verklaart voor een groot deel het tekort onderaan de streep.
- De predikantstraktementen (salarissen) worden door de landelijke kerk aan de predikanten uitgekeerd. We betalen maandelijks een bijdrage aan de landelijke

kerk. De plaatselijke gemeenten hebben enkele jaren achter elkaar (tot en met 2017) een korting op deze bijdrage ontvangen, omdat de landelijke kerk nog vermogen had dat kon worden teruggegeven aan de plaatselijke gemeenten. Voor 2019 heeft de kleine synode de bijdragen al vastgesteld. De traktementen worden verhoogd. Dat geldt ook voor de salarissen van de medewerkers. We hebben in de begroting rekening gehouden met deze reeds vastgestelde bedragen.

c. We zijn bijzonder dankbaar dat het toegezegde bedrag voor de Actie Kerkbalans 2018 hoger uitkwam. Voor 2019 hopen we op een lichte verhoging van de toezeggingen ten opzichte van dit jaar. Een beperkte stijging van de vrijwillige bijdragen is nodig om de jaarlijks licht stijgende kosten op te kunnen vangen.

U treft hieronder de samenvattende cijfers aan. Tijdens de Actie Kerkbalans in januari zullen we in een speciale editie van de kerkbode opnieuw aandacht besteden aan de begrotingscijfers.

SAMENVATTING JAARCIJFERS 2017, BEGROTING 2018 EN BEGROTING 2019

	JAARCIJFERS 2017	BEGROTING 2018	BEGROTING 2019
BATEN:			
Baten onroerende zaken	€ 36.642	€ 27.802	€ 37.562
Rentebaten	€ 3.077	€ 1.450	€ 1.600
Vrijwillige bijdragen	€ 716.017	€ 703.000	€ 754.800
Collecten en giften	€ 394.776	€ 363.725	€ 360.125
Door te zenden collecten	€ 23.162	€ 22.000	€ 22.000
Subsidies en overige bijdragen	€ 275.678	€ 121.971	€ 84.146
Totaal baten	€ 1.449.352	€ 1.239.948	€ 1.260.233
LASTEN:			
Lasten kerkelijke gebouwen (excl. afschrijvingen)	€ 134.711	€ 397.820	€ 364.301
Afschrijvingen	€ 23.772	€ 23.088	€ 29.321
Pastoraat	€ 507.437	€ 554.882	€ 582.904
Kerkdiensten, catechese, overige activiteiten	€ 313.794	€ 140.003	€ 138.723
Verplichtingen en bijdragen aan andere organen	€ 57.186	€ 60.262	€ 62.065
Salarissen en vergoedingen	€ 172.231	€ 175.356	€ 187.858
Kosten beheer en administratie	€ 42.456	€ 44.684	€ 49.942
Rentelasten / bankkosten	€ 1.564	€ 2.000	€ 2.000
Afdracht door te zenden collecten	€ 23.162	€ 22.000	€ 22.000
Toevoeging (+) / onttrekking (-) voorzieningen	€ 121.259	€ 150.006 -	€ 150.200 -
Overige baten en lasten	€ 30.158 -	€ 18.115 -	€ 612 -
Totaal lasten	€ 1.367.414	€ 1.251.974	€ 1.288.302
Saldo	€ 81.937	€ 12.025 -	€ 28.069 -

AANDACHTIG

THEOLOOG DES VADERLANDS

Hoogleraar theologie Stefan Paas is op 27 oktober jl. benoemd tot de nieuwe Theoloog des Vaderlands. Het juryrapport prees de wijze waarop Stefan Paas zich nu al mengt in het publieke debat, ondermeer via zijn publicaties en zijn discussie in online media. Paas stelt zich op de website van de EO voor aan de hand van de vraag: 'Waarom ik elke zondag naar de kerk ga'.

Ik ben geen kerkganger. Natuurlijke aanleg voor groepen heb ik niet en aan een boek heb ik meestal meer dan aan een preek. Daarbij komt dat het kerkelijk bedrijf bij mij vaak de lachlust en soms irritatie opwekt. Natuurlijk zitten er genoeg fantastische mensen in de kerk, maar die kun je ook tegenkomen zonder elke zondag aan te schuiven in een dienst. Dit meld ik maar even, om duidelijk te maken dat ik begrip heb voor mensen die 'wel iets hebben met God, maar niet met de kerk'.

Ik ken er ook verschillende die het vanuit een sterke missionaire gedrevenheid niet langer volhouden in het instituut, en vervolgens voor een andere, postkerkelijke vorm kiezen om zich zo toe te wijden aan de missie van God. Prima wat mij betreft. Waarom sla ik dan zelf zelden een kerkdienst over? (Wel moet gezegd: eenmaal per zondag, want meer diensten hebben wij niet.) Daarover mijmerend kom ik op het volgende: juist omdat de kerk zo vaak tegen mij ingaat en ik me er vaak verveel, is die kerk zo belangrijk voor me. Ik heb al genoeg in het leven wat ik 'leuk' vind, waar ik me 'thuis voel' of waar ik 'helemaal kan zijn wie ik ben'. Maar de kerk is andere koek. De zondagmorgen is een inbreuk op mijn planningsvrijheid. Niet gaan betekent dat ik voorrang geef aan mijn agenda, mijn keuzevrijheid, mijn drang tot autonomie. Wel gaan betekent dat ik dit alles voor één ochtend ondergeschikt maak aan iets wat groter is dan mijzelf.

Mijn gezelschap en vrienden kies ik grotendeels zelf. En hoe succesvoller ik word, hoe beter dat lukt. Via sociale media kun je ook je omgeving nog eens enorm filteren. Volgen en ontvolgen, accepteren, ontvrienden, of blokkeren. Ook hier draait alles om autonomie en zelfselectie. Maar op zondagmorgen geldt dat veel minder. Ik word daar niet alleen in contact gebracht met mensen die ik niet uitgekozen heb en die helemaal niet bij mij passen; ik moet ook nog met hen vergaderen, besluiten nemen, bidden, ze proberen te begrijpen. Het klinkt vast heel prozaïsch, maar ik ken weinig wat meer op liefde lijkt dan dat. Ik heb de kerk nodig voor dit soort dingen. Kerkgang leert me dat het leven concreet is, onvolmaakt, dat het gewone goed genoeg is. De kerk zet je met beide benen op de grond en vraagt je om je daar toe te wijden. Ik zie nogal wat christenen afhaken van de kerk om redenen die ik heel goed begrijp. Mensen die gewoon stoppen van verveling en irrelevantie en tegelijk een modernere, evangelische vorm van geloof niet 'trekken'. Ik snap dat allemaal wel, maar mijn probleem is: hoe groeien hun kinderen op? Ik vind naar de kerk gaan vanwege je kinderen namelijk best een goed argument. Niet het enige argument, maar wel goed. Ik wil mijn kinderen de kansen geven die ik zelf had. Kerkgang is in die zin voor mij vergelijkbaar met sport of muziekles: of ze het nou leuk vinden of niet, later leer je dat allemaal niet zo gemakkelijk meer. Dankzij mijn ouders ben ik opgegroeid met tweeduizend jaar traditie in mijn rugzak, en dat gun ik mijn kinderen ook. En om al die redenen zal ik – bij leven en gezondheid, en zo de Heer wil – aanstaande zondag weer aanschuiven.

Twee vragen dringen zich na het lezen van het betoog van de Theoloog des Vaderlands op:

1. U houdt zich als theoloog bezig met de leer over God, waar is God op zondag?
2. Kijkt u op zondag niet in de verkeerde richting? Gezien het aantal keren dat u de woorden 'ik', 'mij' en 'mijn' gebruikt.

Laten we leren van hem die de titel 'Vriend van de Bruidegom' kreeg, Johannes de Doper, en die zei: "Hij moet wassen en ik minder worden". Daarom staan we in Zijn dienst en gaan we naar de kerk!

A.M.K. Peters

AGENDA VERENIGINGEN

MANNENVERENIGING "SCHRIFT EN BELIIDENIS"

Onze vereniging nodigt al haar leden uit voor de studie/gespreksavond op maandagavond 19 november in K.C. Rehoboth, aanvang is om 19.30 uur.

Het onderwerp voor deze avond is uit Psalm 119 "God de sprekende".

Wij verwachten met dit onderwerp, verdieping van de "Heilige Schrift".

Mede door goede gesprekken onderling. Allen hartelijk welkom. Ook gasten!

Het Bestuur

ANNA

Op dinsdag 20 november is er kringochtend in Rehoboth. We hebben spreker

ds. P. Vermaat uit Veenendaal uitgenodigd. Zijn presentatie heeft als titel

'Wandelen langs zee' (reis langs de 7 gemeenten).

Allen van harte welkom! Ook gasten natuurlijk!

We beginnen om 9.30 uur en al eerder staat de koffie/thee klaar.

MANNINNE

Op 20 november komen wij samen. Uw Woord was mij tot vreugde en tot

blijdschap in mijn hart. Met elkaar bespreken wij Bijbelstudie 5 met de 5

vragen erbij (okt.nr). Welkom aan dames die met ons Gods woord willen

onderzoeken. Welkom in de Goede Herderkerk, we beginnen om 19.45 uur.

Vriendelijke groet,

Het bestuur

RUTH

Woensdag 21 november komen we weer bij elkaar in De Hoeksteen. We beginnen om 9.30 uur, koffie en thee staan al eerder klaar. Deze keer willen

we nadenken over Jeremia's klacht en aanvechting. Jeremia 20:7-18 uit het

oktobernummer van de Hervormde Vrouw. Allen hartelijk welkom.

Met een meelevende groet van het bestuur

JOCHEBED

Woensdagmorgen 21 november komt vrouwenkring Jochebed bij elkaar.

We willen met elkaar nadenken over Jeremia 20: 7-18, Jeremia's klacht en

aanvechting. De bijbelstudie staat in het oktobernummer van de Hervormde

Vrouw. Er is koffie vanaf 9.15 in de Goede Herderkerk. We beginnen om

9.30uur. Er is kinderoppas. Van harte welkom!

NIET IN EIGEN KRACHT

Woensdag 21 november a.s. komen we weer bij elkaar voor onze

verenigingsavond. Deze avond behandelen we Jeremia's klacht en

aanvechting, Bijbelstudie 5 (oktobernummer Hervormde Vrouw).

Wat is het goed om met elkaar samen te zijn om te lezen, zingen en bidden

tot eer van Gods Naam. Naast onze trouwe leden zijn nieuwe leden van harte

welkom. We beginnen om 19.30 uur, in De Akker, Postweg 15A, De Glind

ISRAEL BIJBELKRING

Donderdag 22 november, Israëlbijbelkring, Goede Herderkerk, 20.00 uur.

Onderwerp: Job/Israël

GIFT OVERMAKEN?

Jeugdbeleidsraad

NL47 RABO 0300 7485 82

Evangelisatiecommissie

NL69 RABO 0300 7485 74

Zendingscommissie

NL39 RABO 0305 5091 95

Kerkradiocommissie

NL25 RABO 0300 7485 90

De gemeenteavonden liggen achter ons, diverse brieven zijn binnengekomen. De eerste ronde van het kennen en horen van de gemeente heeft plaatsgevonden. De Algemene Kerkenraad heeft met grote belangstelling de inbreng vanuit de gemeente geëvalueerd en bediscussieerd. Tijd om u weer in te lichten. Twee zaken sprongen eruit: vragen over de toekomstbestendigheid van de Oude Kerk (OK) en de vraag over twee of drie kerkgebouwen.

Toekomstbestendigheid Oude Kerk

Vooraf vanuit de jongere generatie kwam de vraag naar voren: zorgt de Oude Kerk niet voor een te zware financiële last om te kunnen blijven dragen? De oudere generatie voegde daaraan toe: komt de jongere generatie nog wel in de Oude Kerk als daar geen vernieuwingsgezinde diensten gehouden kunnen worden? Om de bespreking in de Algemene Kerkenraad (AK) overzichtelijk te houden had het moderamen een aantal stellingen geformuleerd waaromheen de onderlinge discussie kon plaatsvinden.

- De eerste stelling luidde: "De Oude Kerk blijft één van de kerken van Hervormd Barneveld." Iedereen schaarde zich achter deze uitspraak. Als er één kerkgebouw in Barneveld staat met een missionaire uitstraling en met missionaire mogelijkheden, dan is dat zonder enige twijfel de Oude Kerk. We zien dat nu al tijdens de Veluwe Marktdagen en op zaterdagen als de kerk open is. Werkgroep 1 gaf aan dat er beslist nog meer mogelijkheden zijn. Ook zien we de Oude Kerk als een bewijs van Gods trouw. Daar doe je niet zomaar afstand van.

De AK denkt dat niet iedereen een goed beeld heeft van de werkelijke lasten van de Oude Kerk en hoopt dat beeld in het komende jaar via de Kerkbode te verhelderen.

Het onderzoek van Van Hoogevest Architecten heeft duidelijk gemaakt dat het niet mogelijk is om diensten met een vernieuwde liturgie met een Bijbelklas erbij in de Oude Kerk te houden.

- De volgende stelling werd algemeen onderschreven: "De Algemene Kerkenraad bezint zich het komende jaar op de vraag hoe de jongere generatie meer betrokken kan worden bij de diensten in de Oude Kerk." Er wordt daarbij met name gedacht aan de middagdienst. Aan de stelling werd toegevoegd dat het belangrijk is de jongere generatie zelf bij deze vraag te betrekken.
- Een derde stelling luidde: "De Oude Kerk heeft voldoende nevenruimten nodig in de directe nabijheid van de OK in het geval dat Rehoboth verkocht gaat worden. Ook hierover was unanimititeit.

Stel dat er een nieuw kerkgebouw gaat komen op de plaats van Rehoboth, zouden er dan ook diensten met een klassieke liturgie in dat kerkgebouw gehouden kunnen worden. Ja, dat zou kunnen en goed zijn voor de onderlinge betrokkenheid, maar het is nu nog veel te vroeg om ons daarover uit te spreken. We zullen eerst moeten zien welke optie(s) het College van Kerkrentmeesters (CvK) mogelijk acht.

Twee of drie kerkgebouwen?

Ik begin met een typerend citaat uit een brief: "Verder hoop ik echt op een voortbestaan en een grondige renovatie van de GHK. Als trouwe kerkganger merk ik weinig meer van overvolle diensten. Ik ben van mening dat de kerk zichtbaar moet zijn in de wijk. Ons niet verstoppert in megakerken, maar kleinschalig en zichtbaar, zodat mensen zien waar je heengaat en je ze laagdrempelig mee kan nemen en je een kerk ook voor maatschappelijke doelen kunt gebruiken. Gemeente-zijn in de breedste zin van het woord."

Meerdere leden vroegen om een drie gebouwen-optie toch nog eens goed te bekijken. Wijkkerkenraad 4 sloot zich daarbij aan. Verwezen werd daarbij naar de voorkeur van werkgroep 2. Regelmatig kwamen hierbij ook de thema's van financiën, ontmoeting rond de kerkdiensten en gastpredikanten aan de orde. Van alle drie een citaat:

* "Wat mij opvalt, is dat nergens de financiële kant inzichtelijk wordt gemaakt."

* "Met twee kerkgebouwen, en in beide kerken dubbele diensten in de morgen, blijft de ontmoeting rond de 9 uur dienst(en) niet mogelijk."

* "Met twee kerkgebouwen en een teruggang naar zes diensten zullen er minder gastpredikanten nodig zijn, wat nadelig is voor de flanken."

Ook hierover vond een brede gedachtewisseling plaats in de AK. Aan de ene kant was er begrip voor de zorgen en vragen vanuit de gemeente. Aan de andere kant werd erop gewezen dat in de vorige ronde door het CvK een drie gebouwen-optie (met nieuwbouw) als financieel onverantwoord werd beschouwd. Die mening werd door werkgroep 3 herhaald in haar rapport. Opgemerkt werd ook dat bij deze optie de vijfde predikantsplaats in gevaar kan komen.

Opdracht voor het CvK

We spraken ook over een concept-opdracht voor het College van Kerkrentmeesters. Die zal vastgesteld worden na bespreking in een vergadering van de Algemene Kerkenraad (donderdag 8 november) en een bespreking op de centrale ambtsdragervergadering (22 november). Daarna kan het College van Kerkrentmeesters aan de slag om te kijken wat haalbaar en betaalbaar is. We hopen u daarover in december te kunnen informeren.

Psalm 127 begint met de belijdenis "Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan." In die afhankelijkheid hopen we verder te gaan.

*Namens het moderamen van de AK:
G.P.P. Hogendoorn*

PS Trek geen voorbarige conclusies uit dit verslag. Het geeft alleen maar weer over welke hoofdzaken rond vragen en opmerkingen de discussie in de Algemene Kerkenraad heeft plaatsgevonden. Er was ook veel waardering voor het werk van de werkgroepen en de aansporing om nu knopen door te hakken. Dat is zeker de bedoeling. Daarover leest u in het volgende artikel.

ACTUEEL

BENEFIETOPTREDEN RIVKA IN NIJKERK!

Was er voor u geen plaats meer vrij, tijdens de voorstelling van 3 november? Er is nog een mogelijkheid om onze voorstelling 'Ken je Mij?' te zien. Op zaterdag 24 november in de Fontein, Ds. Kuypersstraat 2 Nijkerk. Aanvang 20.00 uur. Toegangskarten à 10 euro zijn aan de kassa te verkrijgen de betreffende avond.

De opbrengst van deze avond is voor de stichting 'Geef mij leven' die werk doet in Brazilië onder verslaafde en kansarme mensen.

AVINU / ONZE VADER (1)

Bij het 'Onze Vader' wordt al snel gedacht aan hét christelijke gebed bij uitstek, ons geleerd door Jezus. En met die gedachte is natuurlijk helemaal niets mis. We mogen het als christenen van harte (mee)bidden. Het mooie is dat we dit gebed ook kunnen bidden, samen met onze Joodse broeder en zuster. Indrukwekkend was bijvoorbeeld onlangs nog het moment waarop we als werkgroep, in verbondenheid met onze Joodse broeders en zusters, het 'Onze Vader' baden bij het monument ter herinnering aan de Joden die door de nazi's vanuit de Hollandse Schouwburg in Amsterdam weggevoerd zijn.

Maar er is meer.

Het 'Onze Vader', of 'Avinu' in het Hebreeuws, is in de éérste plaats toch een Joods gebed. Vreemd is dat niet. Jezus is immers zelf een Jood, helemaal opgegroeid en opgevoed binnen de Joodse traditie. Een traditie waar het gebed een centrale plaats inneemt. En niet alleen de discipelen (in het Hebreeuws 'talmidim', dat leerlingen betekent) leerden bidden van Jezus, 'hun' Rabbi. Het is gebruikelijk dat rabbijnen hun talmidim leren bidden. Wie zich wat verdiept in de Joodse gebeden zal al snel verbanden ontdekken tussen teksten uit andere Joodse gebeden en het 'Avinu', het 'Onze Vader'. In het oog springend zijn b.v. de overeenkomsten tussen het 'Avinu' en het Joodse z.g. Achttiengebed.

Eerst iets over het Achttiengebed zelf. In het Hebreeuws heet dit gebed 'Shemoneh Esreh'. 'Shemoneh' is gewoon Hebreeuws voor acht en 'Esreh' is tien. Oorspronkelijk bestond dit gebed uit 18 zegenbeden/lofzeggingen



Roemenen 11: 13-32

AGENDA

Opgave kerkbode@hervormdbarneveld.nl

13 en 20 november 10.00-12.00 uur
Koffiedrinken De Hoeksteen | info tel: 400040

21 november 18.45 – 19.45 uur
repeteren Bovenstemgroep
kerkzaal K.C. Rehoboth

14 en 21 november 18.45 uur
gebedsuur Oude Kerk | info tel. 490547
of 421714

14 november 17.00 - 19.00 uur **Soep-
inn** GHK | Opgave via tel. 0342-492400 of
soep-inn@hervormdbarneveld.nl

Zie ook Agenda op www.hervormdbarneveld.nl.

of 'berachot'.

Later is er een bede aan toegevoegd, maar is het wel Achttiengebed blijven heten. Een andere gebruikelijke naam is 'Amidah', dat staand betekent, omdat dit gebed staande gebeden wordt. Soms wordt het ook gewoon Hét Gebed, 'HaTefillah' genoemd omdat dit hét centrale gebed in het Jodendom is. Jezus moet het Achttiengebed, of in ieder geval delen ervan, al gekend hebben. Het is ontstaan in de 2^e tempelperiode en is volgens de Talmoe (Megilla 17b) opgesteld door de z.g. "Mannen van de Grote Vergadering" rond 400 voor Chr.. Op dat moment lag de tekst van het Achttiengebed echter nog niet vast. De ontwikkeling tot de tekst zoals die nu is, omspannt een periode van zo'n 1000 jaar (Elke morgen nieuw, B. Folkerts mastichting voor Talmudica, 1978).

In een volgende column hopen we iets te schrijven over de parallellen/overeenkomsten tussen beide gebeden, het 'Onze Vader' en het 'Achttiengebed'.
Werkgroep "Israël & onze gemeente"



GEBED

Als we plannen gaan maken of als plannen niet zijn doorgedaan, mogen wij dat gebruiken om met onze God daarover te praten. Dat versterkt de relatie met Hem die ons kracht geeft. En de teleurstelling houdt je dan niet langer gevangen. De moeilijke omstandigheden leg je in Zijn handen. Dat geeft je rust. In Kolossenzen 4:2 lezen we: Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.

We vragen u/jou ook te bidden voor:

- De Zendingzondag van 11 november en alle zendingswerkers uit onze gemeente.
- De Snertactie (verkoop van vers gemaakte erwtensoep) van Willeke van Kruistum voor OM.
- De voorbereidingen en fondsenwerving van Ellen den Toom voor de Vervolgde Kerk. Zij hoopt in oktober 2019 de halve marathon te gaan lopen in Zuid-Korea bij de grens met Noord-Korea.

En laten we vooral niet vergeten te danken voor Zijn voortdurende trouw en genade!

ZENDINGSZONDAG 11 NOVEMBER

Zoals u heeft kunnen lezen bij de

Algemene Berichten staat komende zondag extra in het teken van zending. Mensen bereiken met het Evangelie, dat is een opdracht voor ons allen! Zodat mensen wereldwijd God leren kennen en groeien in geloof. Een gezegende zondag toegewenst!

BEVREESDE MOSLIMS ONTDEKKEN GOD VAN LIEFDE

Op 23 oktober hielden we vanuit Gave Veste, samen met Evangelie & Moslims en het Bijbelhuis in Antwerpen, een Bruggenbouwersavond voor christenen in België die met moslim-migranten contacten hebben. Fijn om te merken dat een 25-tal het Bijbelhuis bezocht. Na de kennismaking konden we veel leren van de Turkse evangelist Murat. Hij vertelde hoe hij vanuit zijn moslimachtergrond op een gegeven moment tot geloof was gekomen: hij had de waarheid gevonden in de Bijbel. Murat leerde ons dat veel moslims worden beheerst door vrees/angst i.p.v. vrouwen, door schaamte i.p.v. door openheid, en door de druk om te presteren i.p.v. leven van genade. Bij moslims is god willekeurig en geen persoonlijke God, waar je een Vader-kindrelatie mee kunt hebben, zoals dit bij ons christenen wel het geval is. Door Jezus Christus leren we God als onze Vader kennen. Murat heeft ervaren dat er binnen de Turkse gemeenschap waar hij woont, heel wat moslims zijn (die geen christen wilden worden), die de relatie met Murat goed willen houden en hun leven met Murat graag willen delen, maar dat ze diep in hun hart een grote afkeer hebben van iedereen die geen moslim is, en deze mensen als ongeloovigen ziet. Er kan een dubbelheid (soms zelfs een schijnheiligheid) zijn in de relatie die ze met je onderhouden. Hij adviseerde om wel gewoon open je leven met hen te delen als christen en openlijk te vertellen Wie Jezus is, maar dat we tegelijk op onze hoede moeten zijn, zonder bang te zijn. Uiteindelijk zal Jezus' liefde hun harten winnen voor Jezus Christus! Als we hun vertrouwen en liefde geven, zal dit de vrees overwinnen, en zullen ze daardoor heen Jezus' liefde gaan ontdekken!
Sjaak van Leijenhorst, Gave Veste



FAMILIE BOONE

Er is veel gebeurd in de maanden nadat de familie Boone terugkeerde naar hun thuis: PNG. Met veel enthousiasme vertrokken ze afgelopen zomer.

Ze zagen er naar uit hun vrienden, collega's en klasgenoten weer te ontmoeten. U hebt wellicht in de afgelopen maanden gelezen over de zorgen rond Margret en Ilja, inmiddels kunnen we u in dankbaarheid vertellen dat het met allebei weer helemaal goed gaat! De kinderen gaan weer naar school en zijn erg druk met huiswerk! Ze krijgen daar veel meer huiswerk dan hier en dan moet alles natuurlijk ook nog in het Engels!

Job is weer helemaal terug in zijn werk met zijn vertaalgroepen. In de afgelopen weken heeft hij weer een meerdaags bezoek gebracht aan één van de taalgroepen, ver van huis. Op dit moment is Job in Madang om workshops te geven over het vertaalwerk. Margret werkt met heel haar hart en veel passie als Intern Coördinator en Member-Care-werker. Dit houdt in dat zij zendingswerkers begeleidt die bij hen op het centrum in Ukarumpa wonen.

U begrijpt dat ze een druk bezet leven hebben, met hun gezin, werk en ook het 'normale' huishouden neemt veel meer tijd en energie in beslag dan hier in Nederland, zonder alle gemakken en hulpmiddelen die wij hebben. De familie is erg dankbaar en blij met uw steun, betrokkenheid en gebed die ze mogen ervaren daar in Ukarumpa. We willen u vragen ook vooral voor hen te blijven bidden! Ze hebben het hard nodig en ze weten zich daardoor enorm gedragen! In de afgelopen periode is er in de omgeving van Ukarumpa onrust geweest, waar vrienden en medewerkers op het centrum ook gevolgen van ondervinden. Dit is zorgelijk en ook daar vragen we uw gebed voor!

Natuurlijk is het mooi om de familie Boone te laten weten dat u aan hen denkt en/of voor hen bidt. Dit kan bv. door een mail of een gezellig kaartje te sturen! Ze vinden het allemaal geweldig om post te ontvangen!

Als u nu een kaartje stuurt, komt hij voor de kerst nog aan.

Een mail kunt u sturen naar info@wydaar.nl, dan wordt de mail naar de familie Boone doorgestuurd. Namens Job, Margret, David, Talitha, Rania en Ilja; heel hartelijk bedankt voor uw gebed, meeleven en betrokkenheid!!

Hun adres is:

Boone family, SIL Ukarumpa PO Box 1-1711 EHP 4441 Papua New Guinea
Op een gewone kaart/envelop moet u postzegel nr. 2 plakken. Het versturen van kaartje duurt meestal ongeveer een maand.

Hartelijke groet,
Namens de TFC Familie Boone

ENERGIE
DOOR TECHNIEK

Maak er werk van!
werkenbijleertouwer.nl

 **Leertouwer**

Systeemintegrator in elektrotechniek,
klimaat en ICT.

van de Kuilen b.v.

VAKSCHILDERS



Barneveld T 0342 41 28 75 www.vandekuilen.nl

KLUZO

UW KLUS MET ZORG GEKLAARD

Tuinonderhoud • Maaien • Snoeien • Zagen
Versnipperen • Planken zagen
Bladruimen • Assisteren bij allerlei werk

John van Kleeff • De Glind • 06 53 20 77 47 • www.kluzo.nl

DE WEDLOOP
Christelijke boek- en cadeauwinkel

Bijbels
Boeken
Home & Living
Muziek
Films
Wenskaarten

WEBSHOP
gratis
verzending
bij besteding
vanaf €20

www.dewedloop.nl

Kapteijnstraat 3 3771 CA Barneveld | 0342-421633


WOLFSGOED
makelaardij



DUIDELIJK & HET BEST MOGELIJKE
RESULTAAT

- ✓ AANKOOP
- ✓ VERKOOP
- ✓ TAXATIES

Ceram 89 | Barneveld | 0342 400 285
hans@wolfsgoed.nl | www.wolfsgoed.nl



UITVAARTVERENIGING
**DE
LAATSTE
EER**
BARNEVELD



T: 0342-415629

DAG EN NACHT BEREIKBAAR!

Ons kantooradres: Hugo de Grootlaan 14, 3771 HL Barneveld
Openingstijd zonder afspraak: iedere eerste maandag
van de maand van 19.00 tot 21.00 uur
Of op telefonische afspraak nummer: 413804 of 415586

*tot in
dienst!*



Opgericht:
27 februari 1934

internet: www.delaatsteerbarneveld.nl
e-mail: info@delaatsteerbarneveld.nl

—POST—
ADVOCATEN

ARBEIDSRECHT | ONDERNEMINGSRECHT | INCASSO
VASTGOEDRECHT | BESTUURSRECHT | ERFRECHT | KERKRECHT

Stationsweg 123 | Barneveld | 0342 - 400 622 | info@postadvocaten.nl | postadvocaten.nl

**Een goed advies...
is bij ons gratis!**



da

**DA Drogisterij &
Luxe Parfumerie Verweij**
Jan van Schaffelaarstraat 38 • Barneveld
Telefoon: 0342 413 193