

# IN EN OM DE HERVORMDE KERK

64e jaargang  
nummer 18  
14 SEPTEMBER 2018

WWW.HERVORMDBARNEVELD.NL

Hervormde Gemeente  
Barneveld

## ZALIG ZIJN DE ARMEN VAN GEEST

(Mattheüs 5: 3)

Bent u, ben jij gelukkig? Veel mensen zullen zeggen: 'Ja, ik ben gelukkig. Het gaat goed met mij. Ik ben gezond, ik heb een leuke baan, een fijn gezin. Ik ga regelmatig met vakantie. Wat wil je nog meer?' Maar ben je dan écht gelukkig, als je dat allemaal hebt? De Heere Jezus geeft een andere omschrijving van geluk: 'Zalig, dat betekent, gelukkig, zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.'

De onderdanen van Gods Koninkrijk hebben één ding gemeenschappelijk: Ze zijn arm van geest.

'Arm', het woord wat hier staat betekent: Je bent zó arm dat je moet bedelen.

De Heere Jezus bedoelt hier niet de mensen, die in armoede leven, de sociaal zwakken. Zo werd het in de vroege kerk wél opgevat, waardoor bedelordes ontstonden. Mensen die kozen voor vrijwillige armoede. Maar dat is niet de bedoeling van de Heere Jezus. Het gaat Hem om de hóuding van de bedelaar, maar dan in geestelijk opzicht. Mensen, die afhankelijk zijn van Zijn gaven en Hem als geestelijke bedelaars volgen.

De armen van geest zijn mensen, die niets van zichzelf verwachten, maar alles van Hem.

Van hen zegt de Heere Jezus: 'Zalig zijn de armen van geest.'

De Armen van geest bevinden zich in alle sociale lagen van de bevolking.

Eén ding hebben ze gemeenschappelijk, of ze nu veel of weinig bezitten, ze hebben allemaal hun schat in de hemel: Jezus Christus. Hij is hun grootste rijkdom.

Armen van geest roemen niet op hun eigen kwaliteiten. Als ze naar zichzelf kijken dan kunnen ze instemmen met Paulus, die schrijft: "Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten." (Romeinen 3: 27a)

Voor de armen van geest is dít het belangrijkste: "Ik roem in God, ik prijs 't onfeilbaar woord; ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord."

Maar, is er op aarde dan wel ruimte voor de armen van geest?

De Heere Jezus zegt tegen Zijn discipelen: 'In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.'

Armen van geest hebben het niet gemakkelijk. De verdrukking, die de Heere Jezus onderging, treft ook hen.

Ze zijn niet méér dan hun Meester. Maar toch behoeven zij niet bevreesd te zijn.

Want de Heere Jezus heeft door Zijn dood en opstanding alle macht ontvangen in de hemel en op de aarde. De satan kan wel te keer gaan, maar het zijn slechts de laatste stuiptrekkingen. Want als de Heere Jezus terugkomt, dan breekt er een nieuw tijdperk aan: Het Koninkrijk der hemelen. Dan blijkt hoe rijk de armen van geest zijn, want van hen is dat Koninkrijk. En als we dan kijken naar de Heere Jezus, de Koning van dat Rijk, wat zien we dan?

Hij was rijk, maar Hij is arm geworden. Hij was met eer en heerlijkheid bekleed, maar Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is de Koning van de armen van geest. Hun lege bedelaarshanden wil Hij vullen met Zijn rijke gaven: de verzoening van hun schuld door Zijn bloed, het eeuwige leven, de toegang tot Zijn heerlijk Koninkrijk. Zo worden armen met goederen vervuld. Maar rijken, die zichzelf nog kunnen redden, worden leeg weggestuurd. Wat een ernstige waarschuwing voor allen, die nog voor eigen rekening leven.

Bent u, ben jij een arme van geest? Dan ben je een gelukkig mens! Want hoor dan wat de Heere Jezus zegt: 'Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.'

Ds. P. Molenaar

## COLOFON

### EINDREDACTIE

Diny de Knegt  
Dr. Albert Schweitzerlaan 70  
3771 XN Barneveld. Tel: 40 04 30

### KOPIJ KERKBODE

Uitsluitend per e-mail  
t.a.v. Anita van Ginkel  
kerkbode@hervormdbarnveld.nl  
en uiterlijk zaterdag voor  
verschijning om 24.00 uur

### KERKELIJK BUREAU

Kerkelijk centrum Rehoboth  
Gasthuisstraat 5, 3771 HE Barneveld  
Tel: 41 51 32  
E-mail (uitgezonderd kopij kerkbode)  
kerkelijkbureau@hervormdbarnveld.nl  
website: www.hervormdbarnveld.nl

### COÖRDINATOR

Melis van Ravenhorst  
Tel: 0342-49 05 60  
E-mail voor reserveringen Oude  
Kerk/KC Rehoboth/Goede  
Herderkerk/De Hof: reserveringen@  
hervormdbarnveld.nl  
Overige zaken:  
coordinator@hervormdbarnveld.nl

### ADMINISTRATIE

Kerkelijk Bureau. Tevens voor  
opgave abonnementen, advertenties,  
adreswijzigingen enz. Klachten  
betreffende nietbezorging: tel: 41 51 32  
Buiten kantooruren kunt u de voicemail  
inspreken.

### ABONNEMENTEN

€ 23.50 per jaar

### WEBSITE

Voor vragen en aanleveren gegevens  
Christiaan Rentier  
webmaster@hervormdbarnveld.nl

### ALGEMENE KERKENRAAD

Assessor: Ds. S.J. Verheij  
Scriba: J.C.J. Heijkoop  
Heestereng 34  
3773 AL Barneveld. Tel. 42 17 14  
e-mail: scriba.ak@hervormdbarnveld.nl

### TELEFOONNUMMER:

Oude Kerk: 41 65 81  
K.C. Rehoboth: 41 75 58  
Goede Herderkerk: 41 53 05

*Voor alle toekomstige activiteiten  
in deze kerkbode geldt:  
Zo de Heere wil en wij leven.*

# KERKDIENTEN

## Zondag 16 september

### OUDE KERK

09.30 uur: (1) ds. S.J. Verheij  
16.45 uur: (5) ds. L.P. Blom  
(themadienst 1)  
19.00 uur: (5) ds. L.P. Blom  
(themadienst 1)

### K.C. REHOBOTH

09.00 en 10.45 uur: (2) dhr. A. Verstoep

### GOEDE HERDERKERK

08.55 uur: (4) ds. L. Plug (Heilige Doop)  
11.00 uur: (4) ds. L. Plug (Heilige Doop)  
16.45 uur: (3) ds. A. Stijf (Ede)

### ZINGEN VOOR DE DIENST

Zondag 16 september

v.m.: Psalm 5 : 1  
n.m.: Psalm 5 : 12

### INZAMELING VAN DE GAVEN

1e collecte: St. Woord en Daad  
2e collecte: onze Hervormde Gemeente  
3e collecte: instandhouding pastoraat

## Vrijdag 21 september

### OUDE KERK

15.00 uur: ds. L. Plug  
Bevestiging van het huwelijk van  
Maartje van de Pol en Everhard  
Hazeleger

18.30 uur: ds. P. Molenaar  
Bevestiging van het huwelijk van Lydia  
Moerdijk en Edwin Prins

## VERPLEEGHUIS NORSCHOTEN

### Zondag 16 september

Locatie Klaverweide  
10.30 uur: ds. A.J. Schalkoort (Lunteren)  
Locatie Kweekweg  
10.30 uur: ds. C. Molenaar  
(Papendrecht)

### Zondag 23 september

Locatie Klaverweide  
10.30 uur: ds. W.G. van Iperen  
Locatie Kweekweg  
10.30 uur: ds. P.M. Breugem

### KERKRADIO

- kanaal 1: diensten Oude Kerk  
dinsdag 19.00 uur zondagochtend-  
dienst Goede Herderkerk  
donderdag 19.00 uur zondag-  
middagdienst Goede Herderkerk  
- kanaal 2: diensten Rehoboth en Nebo  
- kanaal 3: diensten Goede Herderkerk

## Zondag 23 september

### OUDE KERK

09.30 uur: (3) prop. R. Boele  
(Alblasserdam)  
16.45 uur: (2) ds. P. Molenaar  
(opening winterwerk)  
19.00 uur: (2) ds. H.J. Lam

### K.C. REHOBOTH

09.00 en 10.45 uur: (5) ds. L.P. Blom

### GOEDE HERDERKERK

08.55 en 11.00 uur:  
(4) ds. P. van Duijvenboden (Apeldoorn)  
16.45 uur: (1) ds. S.J. Verheij  
(Heilige Doop)

### ZINGEN VOOR DE DIENST

Zondag 23 september

v.m.: Psalm 9 : 1  
n.m.: Psalm 9 : 11

### INZAMELING VAN DE GAVEN

1e collecte: plaatselijke ondersteuning  
2e collecte: onze Hervormde Gemeente  
3e collecte: zendingswerkers

## Woensdag 26 september

### DE HOF

19.30 uur: ds. S.J. Verheij

## Vrijdag 28 september

### OUDE KERK

14.30 uur: ds. P. Molenaar  
Bevestiging van het huwelijk van  
Robert Kok en Rieneke Kok-Morren

## NEBOPLUS

### Zaterdag 15 september

19.00 uur: ds. L.P. Blom

### Zaterdag 22 september

19.00 uur: ds. P.M. Breugem

## BEZOEKROOSTER ZIEKENHUIZEN

### In de week van 16 september

Amersfoort: ds. L.P. Blom  
Ede: dhr. A.M.K. Peters

### In de week van 23 september

Amersfoort: dhr. A.M.K. Peters  
Ede: dhr. A.M.K. Peters

### N.B.

- stel uw wijkpredikant op de hoogte  
van opname of ontslag;  
- vermeld ook zijn naam bij de  
administratie van het ziekenhuis.

ZONDAG 16 SEPTEMBER

9.00 uur K.C. Rehoboth en 9.30 uur

Oude Kerk: Groep 6

8.55 uur Goede Herderkerk: Groep 3

11.00 uur Goede Herderkerk: Groep 3

16.45 uur Goede Herderkerk: Groep 3

ZONDAG 23 SEPTEMBER

9.00 uur K.C. Rehoboth en 9.30 uur

Oude Kerk: Groep 8

16.45 uur Oude Kerk: Groep 18

8.55 uur Goede Herderkerk: Groep 1

11.00 uur Goede Herderkerk: Groep 1

16.45 uur Goede Herderkerk: Groep 1

## DIACONIE

Voorzitter:

H. J. van de Beek, tel. 49 03 55

Secretaris:

G. Ligtenberg, Tel. 42 23 77

p/a: Postbus 159, 3770 AD Barneveld

e-mail: diaconie@hervormdbarnveld.nl

Penningmeester:

R. van der Lit, Tel. 49 14 88

Administrateur: J. Wassenaar

### BETALINGEN:

Rabobank: NL28 RABO 0385 5600 01

### MAALTIJD AAN HUIS

Voor aanmeldingen en wijzigingen

Tel. 06-13810052

Email: we.oudejans-sarelse@online.nl

of jvravenhorst@kpnmail.nl

### HdS Zorg

Verpleging en Verzorging 40 56 03

Personenalarmering 0318- 67 22 23

### HELPT (ELK)ANDER:

Hulpdienst en vervoer

Tel.: 0342-41 23 02 / 06 - 50 12 33 99 /

06 - 13 93 22 92

mail: helptelkanderbarnveld@gmail.com

### ADRESSEN VOOR ANDERE HULP

diaconie.hervormdbarnveld.nl/  
algemeen.html

### ST. WOORD EN DAAD

#### Diaconiecollectie zondag 16 september

Elke dag naar school. Heerlijk vinden

ze het, de kinderen uit Azië, Afrika

of Latijns-Amerika. Ze weten heel

goed dat ze een kans hebben die

niet iedereen krijgt. Stichting Woord

en Daad zorgt ervoor dat kinderen in

ontwikkelingslanden goed onderwijs

krijgen. Bovendien wordt gezorgd

voor een maaltijd op school (soms

zelfs twee), voor schooluniformen,

lesmateriaal en periodieke medische

# ALGEMENE BERICHTEN

### START WINTERWERK

Binnenkort start het "winterwerk" in onze gemeente. We hopen dat velen, jong en oud, mee zullen doen aan catechese, vereniging, club of kring. Het is belangrijk en een voorrecht om elkaar, naast de zondagse erediensten, te ontmoeten rond Gods Woord!

Volgende week zaterdag, **22 september**, wordt een **startdag** gehouden voor jongeren van 12-25 jaar. Zij zijn vanaf 16.30 uur hartelijk welkom in Rehoboth voor ontmoeting, samen eten, muziek e.d.

We hopen de dag erop, zondag **23 september**, veel **jongeren** bij de dienst van **16.45 uur in de Oude Kerk** te zien, want dan zal er extra bij de start van het winterwerk stilgestaan worden. De kinderen van groep 7 die beginnen met de basiscatechese mogen dan naar voren komen. Deze nieuwe catechisanten mogen dan Gods zegen ontvangen in het midden van de gemeente.

### ONZE GEBOUWEN – KENNEN EN HOREN

Komende maandag (**17 september**) hopen we de 2<sup>e</sup> gemeenteavond te houden, om u als gemeentelid te kennen en te horen over de plannen

omtrent de gebouwen en de toekomst (in gebouw Rehoboth, aanvang 19.45

uur). De rapporten staan op onze website en liggen tevens ter inzage op het

kerkelijk bureau. Op e.e.a. kan ook schriftelijk gereageerd worden en wel t/m

**maandag 24 september** bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, scriba.ak@

hervormdbarnveld.nl / Heestereng 34, 3773 AL.

### KERKDIENT IN DE HOF

Woensdag **26 september** wordt er weer een kerkdienst in gebouw "De Hof"

gehouden. Ds. Verheij hoopt dan voor te gaan. Deze keer laten we ons leiden

door het thema van hoofdstuk V van de Dordtse Leerregels, de volharding der

heiligen. Aanvang: 19.30 uur. Van harte aanbevolen!

### GESCHEIDEN. "HOE MOET EN KAN IK VERDER?"

Van harte welkom in Rehoboth op woensdag 3 oktober, aanvang 20.00

uur, vanaf 19.45 inloop en koffie. Schroom niet om te komen! Zie de vorige

kerkbode. Informatie: Eefje van Ravenhorst, e-mail: eevara@kpnplanet.nl.

### DANK

Onze hartelijke dank aan allen die in de afgelopen periode aan ons gedacht hebben,

voor ons hebben gebeden en het meeleven op een andere wijze vorm hebben

gegeven. De e-mails, kaarten, bezoeken en telefoontjes hebben ons erg goed

gedaan. Het zijn soms bemoedigende woorden, Bijbelteksten en gedichten die ons

aanspreken. In het nieuwe seizoen hopen we elkaar weer te ontmoeten en mee te

gaan doen. We zijn vooral God dankbaar dat Hij ons niet loslaat en kracht gaf om

verder te gaan, al begrijpen we Zijn wegen niet altijd. Zijn wegen en gedachten zijn

hoger dan onze wegen en gedachten (n.a.v. Jesaja 55: 8-9).

In Hem verbonden hartelijk groetend,

*Anton en Els Verstoep*

### SENIORENMIDDAG

**Donderdag 4 oktober** wordt in K.C. Rehoboth een seniorenmiddag gehouden

voor alle senioren van onze hervormde gemeente. Alle senioren zijn heel hartelijk

welkom, en breng gerust iemand mee! Noteert u het alvast in uw agenda?

### THEMADIENSTEN

#### - "Een leven dat verschil maakt"

In onze gemeente is door een werkgroep van de Hot Item-commissie het

plan gekomen om een aantal themadiensten te beleggen rondom seksualiteit

en relatievorming. Als predikanten zijn we hiermee aan de slag gegaan en

we hebben een serie van vier themadiensten gepland in de middag- en

avonddiensten. (Morgendiensten hebben vooral een uitnodigend en appellerend

karakter. In de middag- en avonddiensten is ruimte voor geloofsverdieping en

praktische toerusting.) Inhoudelijk proberen we het thema zoveel mogelijk te

Vervolg op pagina 5

controle. Voor ouders is dat een hele zorg minder. En als kinderen jongeren worden en na een intensieve schoolperiode hun inzet bekoord zien met een baan of een eigen bedrijfje, hebben de ouders het beter dan ooit. Voor kinderen die aan de armoede ontworsteld zijn, is het een eer hun eerlijk verdiende geld te delen met de familie. Voor 30 euro kan een kind in Azië, Afrika of Latijns-Amerika een maand lang onderwijs ontvangen. We bevelen deze collecte van harte bij u aan!

### PLAATSELIJKE ONDERSTEUNINGEN Diaconiecollectie zondag 23 september

Er leven in Nederland veel mensen die het financieel zwaar hebben. Ook aan Barneveld en aan onze eigen hervormde gemeente gaat dit niet voorbij. De oorzaak van de financiële problemen kan heel divers zijn. Te denken valt aan werkloosheid, ziekte, echtscheiding enz. De diaconie probeert mensen die moeite hebben om rond te komen te ondersteunen. Vrijwilligers van de thuisadministratie kunnen helpen om het uitgavenpatroon op orde te krijgen. Daarnaast verstrekt de diaconie, waar nodig, gelden voor eerste levensbehoeften. Ook worden betalingsachterstanden weggewerkt, zodat mensen met een frisse start kunnen beginnen. Uiteraard wordt eerst goed bekeken of een financiële bijdrage gerechtvaardigd is. Uw bijdrage is dan ook van harte welkom. *Namens alle diakenen, G. Ligtenberg*

### VERANTWOORDING

Noodhulp wereldwijd	
19 aug	€ 2.782,28
St. Vrienden van Neboplus	
26 aug	€ 2.433,62
Trouwdiensten	€ 295,02
Zieken- en Ouderenwerk	
2 sep	€ 2.361,80
Algemeen Diaconaal werk	
9 sep	€ 2.114,95
HA tafels (Arike Wigmans)	
9 sep	€ 3.233,07
<i>De diakenen</i>	



## KERKBEHEER

### KERKELIJK BUREAU

Voor aanschaf collectebonnen en overige zaken geopend donderdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.  
Tel: 41 51 32

Voorzitter: C. van de Pol tel. 49 13 03  
Secretaris: E. Kas, tel. 42 07 26  
kerkrentmeesters@hervormdbarneveld.nl  
Penningmeester:  
J.H. de Groot, tel. 41 66 11  
Postadres: Gasthuisstraat 5,  
3771 HE BARNEVELD

### BETALINGEN:

T.N.V. KERKRENTMEESTERS  
van de Hervormde Gemeente  
te Barneveld  
NL85 FVLB 0699 7439 74

### TERUGBLIK KERKPLEINMARKT 2018

Op zaterdag 1 september vond de 41<sup>e</sup> kerkpleinmarkt plaats. We mogen terugzien op een bijzondere mooie dag, die om 4.30 uur begon met het opzetten van kramen en 's avonds dankbaar mocht worden afgesloten. De kerkpleinmarkt bracht het overweldigende bedrag op van € 87.900 euro. Dit is het totaal van marktdag, sponsorgelden en voorverkoop (van kleding en dergelijke) onder aftrek van gemaakte kosten. De netto-opbrengst ligt ruim € 24.000 boven het prachtige bedrag van vorig jaar. In de kanselafkondiging uitten we ons gevoel van grote dankbaarheid al. We werden er stil van toen we het bedrag hoorden. De Heere God heeft



ook deze kerkpleinmarkt rijk gezegend. Hem zij alle eer en dank daarvoor! De kerkpleinmarktcommissie blikt uiterst dankbaar terug. Het was prachtig weer tijdens de markt en er was de hele dag door veel belangstelling. Veel marktonderdelen liepen goed, zoals de koffiehoek, de kramenmarkt en de kleding. Hetzelfde gold voor de verkoop van theologische boeken (op vrijdagavond) en de voorverkoop. Veel bekijks had de viskraam die werd bemand door één van de predikanten (ds. Plug) en de broeders Ouwehand en Schuring. Het drielal werd door marktbezoekers met verschillende benamingen aangeduid, waaronder drie Katwijkers en de drie musketiers. Ze verkochten veel vis (kibbeling).

We danken in de allereerste plaats God voor de mooie kerkpleinmarkt en de overweldigende opbrengst. Onze dank gaat verder uit naar de kerkpleinmarktcommissie en de vele (meer dan 300!) vrijwilligers die aan de markt en alle voorbereidingen hebben meegewerkt en het grote aantal sponsoren die de kerkpleinmarkt steunden – financieel of materieel.

### VRIJWILLIGERS GROENONDERHOUD

Zoals u wellicht weet, verrichten vrijwilligers het groenonderhoud bij de kerk- en wijkgebouwen. Zij werken daaraan veelal doordeweeks met een aantal personen. Men wil het onderhoudsteam graag uitbreiden. Heeft u plezier in het werken in de tuin en heeft u wat tijd over, dan bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij kerkrentmeester René van den Brink (tel. 0342- 416434). Hij verstrekt graag nadere informatie over de inhoud van het werk.

### ZIEKTE BROEDER VERSTOEP

Medio juni meldde broeder Verstoep zich ziek. Via de wijkberichten heeft u hierover kunnen lezen. We kennen hem als een zeer betrokken en gedreven pastoraal werker. Dat maakte het extra moeilijk voor hem om het werk neer te leggen. Wilt u voor hem en zijn gezin bidden? We hopen dat de weg naar herstel mag doorzetten. Op korte termijn zult u via de kerkbode worden bericht over vervanging tijdens zijn ziekteperiode.

### EEN BIJZONDERE NALATENSCHAP

Als kerkelijke gemeente ontvangen we soms een nalatenschap. Dit betreft gewoonlijk een gemeentelid. Enkele maanden geleden werden we verrast; een notaris meldde ons dat wij als kerkelijke gemeente de enige erfgenaam waren van een overledene

# ALGEMENE BERICHTEN

die geen lid van onze gemeente was, maar wel een trouw bezoeker van onze kerkpleinmarkten. Ze droeg deze markten een warm hart toe. Ze zag dan ook graag dat haar erfenis zou worden bestemd voor (onderhoud aan) de Oude Kerk.

Ons werd de vraag gesteld of wij als executeur-testamentair de afwikkeling van de erfenis – waaronder het onderhouden van contacten met allerlei instanties en het ontruimen van de huurwoning - op ons zouden willen nemen. Via deze werkzaamheden, die we vrijwel hebben afgerond, weten we dat een goede kennis van de erflater aan het einde van haar leven met haar instemming voor haar heeft gebeden. Meer weten we niet over haar geestelijke leven. Wel weten we dat God wonderlijke wegen met eenieder van ons gaat, ook in de bekering.

## KERKBEHEER

### 2<sup>e</sup> collecte op zondagen 16 en 23 september

De opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Het blijft belangrijk om voor dit doel – ons kleine deel van Gods wereldwijde gemeente - te collecteren. We mogen veel ontvangen, omdat God heel veel geeft. Hij geeft onder andere het Woord dat bekering in ons werkt, de bediening van de sacramenten, pastorale zorg, onderlinge contact en mogelijk ook hechte vriendschappen. Graag bevelen we deze collecte bij u aan.

## INSTANDHOUDING PASTORAAT

### 3e collecte op zondag 16 september

'Zonder transport staat alles stil'. U heeft deze slogan vermoedelijk meermaals gelezen op vrachtauto's. We zouden iets soortgelijks kunnen zeggen: 'zonder pastoraal werk staat een gemeente stil'. Waar zouden we zijn als er nooit meer een blokouderling, predikant of pastoraal werker op bezoek zou komen? Gelukkig mogen er veel pastorale gesprekken worden gevoerd, gesprekken van hart tot hart. Lief en leed mag worden gedeeld. Mede dankzij deze gesprekken mogen jongeren en ouderen hun Heere en Heiland vinden en belijden en mag God worden verheerlijkt. Naast vrijwilligers geven betaalde krachten (predikanten en pastoraal werkers) invulling aan al het pastorale werk. We bevelen deze collecte dan ook van harte aan.

## ZENDINGSWERKERS

### 3e collecte op zondag 23 september

Mede vanuit onze gemeente zijn verschillende zendingswerkers uitgezonden. Zij verrichten allerlei vormen van zendingswerk – vanuit

Vervolg van pagina 3

verbreden. Iedereen (jong en oud, alleengaand en getrouwd) verlangen we aan te spreken. We hebben het thema *positief* geformuleerd: Hoe kunnen we als gelovigen door een bijbelse levensstijl verschil maken in deze wereld?

Het kerkdienstenrooster ziet er als volgt uit:

**16 september**, middag/avonddienst Oude Kerk (ds. Blom) **themadienst 1**: "U die mij geschapen hebt". Aan de uitgang is er een handout.

**30 september**, middagdienst Goede Herderkerk (ds. Blom) **themadienst 2**: "Gods plan met je leven". Aansluitend is er een preekbespreking en een broodmaaltijd.

**7 oktober**, middag/avonddienst Oude Kerk (ds. Verheij) **themadienst 2**: "Gods plan met je leven". Aan de uitgang is er een handout.

**14 oktober**, middag/avonddienst Oude Kerk (ds. Molenaar) **themadienst 3**: "Bouwen aan een christelijk huwelijk." Aan de uitgang is er een handout.

**Middagdienst Goede Herderkerk** (ds. Plug) **themadienst 3**: "Bouwen aan een christelijk huwelijk." Aan de uitgang is er een handout.

**18 november** (middag/avonddienst Oude Kerk, ds. Plug) **themadienst 4**: "Verschil maken in deze wereld." Aan de uitgang is er een handout.

**Middagdienst Goede Herderkerk** (ds. Molenaar) **themadienst 4**: "Verschil maken in deze wereld." Aansluitend is er een preekbespreking en een broodmaaltijd.

We zien uit naar gezegende, opbouwende kerkdiensten, waarover we met elkaar in gesprek raken.

### - "In Zijn spoor"

Vorig winterseizoen is gemeentebreed in de (huis)bijbelkringen hetzelfde boekje gebruikt, een uitleg van de Brief aan de Kolossenzen van ds. Maasland. Daarbij is ook in acht morgendiensten over deze Brief gepreekt. Dat is in de gemeente als mooi en opbouwend ervaren. Het komende winterseizoen willen we op dezelfde manier te werk gaan. Nu is gekozen voor een boekje met bijbelstudies over discipelschap, van de hand van ds. H.J. van der Veen uit Sliedrecht. Het is getiteld 'In Zijn spoor'. In zeven thema's wordt het onderwerp discipelschap uitgewerkt. In de morgendiensten van **16 september** (Bekeren), **30 september** (Navolgen), **4 november** (Liefhebben) en **18 november** (Kruisdragen) zal hierover gepreekt worden. In het nieuwe jaar zal dit een vervolg krijgen. We hopen dat we op deze wijze op zondag én in de week met dit belangrijke thema bezig mogen zijn.

*Uw predikanten.*

## EEN NIEUWE VOORZITTER

Er zijn geen bezwaren ingediend n.a.v. de benoeming tot voorzitter van de Algemene Kerkenraad (AK) van br. Martin Morsink. Omdat br. Morsink al kerkenraadslid is, hoeft hij niet bevestigd te worden. We hebben afgesproken dat br. Morsink in de komende vergadering van de AK het voorzitterschap officieel op zich zal nemen. Juist hierdoor worden we weer extra bepaald bij het plotselinge overlijden van br. André van Dijk, begin dit jaar. Een verlies dat voelbaar blijft, natuurlijk vooral voor zijn vrouw en (klein)kinderen. Laat in dit alles opgezien worden naar onze Hemelse Vader.

## AANGEPASTE CATECHESE

Lieve catechisanten van de aangepaste catechese, het nieuwe seizoen gaat weer beginnen! Jullie zijn van harte welkom in onze startdienst op zondag 16 september om 9.30 uur in de Geref. Kerk in Voorthuizen. Onze vrienddominee Baalbergen zal deze dienst leiden. In het nieuwe seizoen gaan we sparen voor Aleh in Israël. Na de dienst gaan we in de ontmoetingsruimte koffie en thee drinken en bijpraten...  
Op maandagavond 17 september zijn jullie weer hartelijk welkom op onze catechisatie. Als je al eerder kwam weet je waar moet zijn: in Rehoboth. Ook als je nog niet eerder bent geweest, heten we je van harte welkom. De catechese is iedere week van 19.00 - 20.00 uur. Wij kijken naar jullie uit!  
*Hartelijke groeten van Marlien, Marie-José en Elly*

*Namens de algemene kerkenraad, John Heijkoop*

Nederland of in het buitenland. Zij mogen hun talenten inzetten voor de uitbreiding van Gods koninkrijk. Belangrijk werk. We bevelen deze collecte dan ook van harte aan. In deze collecteaankondiging belichten we het zendingswerk van Janneke Berg. Zij verricht haar werk vanuit Nederland (Harderwijk). Janneke organiseert jongerenkampen. Tijdens deze kampen ontmoeten Nederlanders en vluchtelingen elkaar én God. Activiteiten, zoals sport, spel en Bijbelstudies dragen daaraan bij. Janneke ervaart veel geestelijke strijd, voor en tijdens de kampen. Naast uw collectebijdrage voor het werk van Janneke en de andere zendingswerkers is uw gebed voor hen uiterst belangrijk. Mogen zij daar (ook) op rekenen?

### TEN SLOTTE

Bijbellezen, bidden en mediteren. Ze horen bij elkaar. Het ene kan niet zonder het andere. Vooral mediteren – het diep overdenken van Gods woord en dat in alle rust tot ons laten komen – lijkt welhaast onmogelijk in deze jachtige wereld. Eeuwen geleden schreef Richard Baxter al over de grote betekenis van mediteren. In een recentere - ingekorte - versie van zijn boek *The Saint's Everlasting Rest* lezen we de volgende oproep tot mediteren: 'God gaat serieus met u om; waarom zouden wij dat dan niet met Hem doen? Hij was serieus in zijn veroordelingen. Was hij niet serieus toen hij Sodom en Gomorra verwoestte en de Joden verstrooide? .... Jezus Christus was serieus toen Hij voor ons de verlossing verwierf. De Heilige Geest is serieus in Zijn handelen met ons. God hoort onze gebeden serieus aan. Hij lijdt met ons. Hij ziet ons kreunen en zuchten en bewaart onze tranen in Zijn fles. Vergelijk Psalm 56:8. Als wij in ernstige problemen verkeren, dan bidden we ernstig tot Hem! Zullen wij dan vluchtig omgaan met Gods werk?'  
*E. Kas*

### VERANTWOORDING COLLECTEN

Kerkbeheer 19 aug	€ 2.160,64
Evangelisatiewerk 19 aug	€ 2.517,10
Kerkbeheer 26 augustus	€ 2.092,70
Evangelisatiewerk 26 aug	€ 2.227,70
Zendingsbussen augustus	€ 547,83
Kerkbeheer 2 sep	€ 1.819,72
Bouwfonds 2 sep	€ 1.984,27
Kerkbeheer 9 sep	€ 1.801,20
JBR/Jeugdwerk 9 sep	€ 1.820,52
<i>College van Kerkrentmeesters</i>	

### KERKPLEINMARKT 2018

Uitslagen verloting:  
De prijzen zijn beschikbaar gesteld door Barneveldse bedrijven.  
Bakker Koot- Krentenbrood: wit 14;  
De Wedloop- 2 Cadeaubonnen: wit 969, blauw 720;  
Welkoop- 2 plafondventilatoren: wit 404, geel 713;  
NIV- Veiligheidstraining: wit 902;  
No28- Letterbanner: blauw 194;  
No28- Keuken/theedoek: blauw 2;  
Chocoladefontein: geel 910;  
You like it- div. cadeautjes: blauw 900, wit 784, wit 374, blauw 158, blauw 302;  
Procomm- Vuurkorf: wit 1;  
Peters Boeketten- 3 bonnen: wit 214, geel 303, wit 311,  
Rozemarijn- Spel: blauw 25;  
Rose Garden- 2x bon: blauw 774, wit 45;  
Espeterhoeve- 2x bloemstuk: wit 339, geel 811;  
Prijzen van de verloting kunnen op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur worden opgehaald bij Boon Agrosystems, Barnseweg 92.  
Het lootje graag meenemen.

Inzamelen voor komende markt:  
Vanaf 6 oktober a.s. zijn we weer iedere zaterdagmorgen aanwezig bij de Goede Herderkerk om uw kleinere spullen in ontvangst te nemen. Grotere spullen en meubels worden vanaf 21 september weer opgehaald. U kunt hiervoor contact opnemen met dhr. G. Beulenkamp: 412205 of dhr. W. v.d. Bosch: 412202.

Informatie of vragen:  
Telefoon: 413551 of kerkpleinmarkt@hervormdbarneveld.nl.

*De kerkpleinmarktcommissie*

#### GIFT OVERMAKEN?

**Jeugdbeleidsraad**  
NL47 RABO 0300 7485 82  
**Evangelisatiecommissie**  
NL69 RABO 0300 7485 74  
**Zendingscommissie**  
NL39 RABO 0305 5091 95  
**Kerkradiocommissie**  
NL25 RABO 0300 7485 90



Vertrouwenspersonen:  
Ellen Hullekes 06- 43 81 33 34  
John van Kleef 06-53 20 77 47  
e-mailadres:  
ppb@hervormdbarneveld.nl

# AANDACHTIG

## HOE DICHTER BIJ DORDT...

Je merkt dat het dichterbij komt. Er worden conferenties georganiseerd. Predikanten zijn ermee bezig, bijvoorbeeld door preekschetsen te schrijven. Op 13 november is het namelijk 400 jaar geleden. Toen begon in Dordrecht de Nationale Synode die naar de stad genoemd is. Het had even geduurd en de Staten-Generaal hadden er ook helemaal geen zin in, maar toch kwam deze landelijke kerkvergadering er. Met vérstrekkende gevolgen. Uiteindelijk heeft deze vergadering drie belangrijke zaken opgeleverd. In de eerste plaats werd besloten om een nieuwe bijbelvertaling te maken, in opdracht van de Staten-Generaal. We zijn dit de Statenvertaling gaan noemen. Een monument in de geschiedenis van ons land. In de tweede plaats werd er een kerkorde ontworpen die voor bepaalde kerkgenootschappen in ons land nog steeds leidend is, zoals de (Vrije) (Oud) Ger. Gem. (in Ned.). Andere kerken baseren hun huidige kerkorde op deze Dordtse Kerkorde. Voor de voorlopers van onze kerk heeft deze kerkorde het uitgehouden tot 1816. Het derde wat de Synode opgeleverd heeft, zijn de *Dordtse Leerregels*.

Een jaar of vijftien eerder was op de Leidse Universiteit een debat gevoerd tussen twee hoogleraren, Gomarus en Arminius. Die laatste gooide de knuppel in het hoenderhok door te stellen dat de Heere God mensen uitkiest om behouden te worden *omdat* Hij weet dat ze gaan geloven. Gomarus, in het spoor van Calvijn, zei het net iets anders: de Heere God kiest mensen uit *opdat* ze gaan geloven en behouden worden. Het scheelt in de grond van de zaak maar één letter: het verschil tussen *omdat* en *opdat*. Bij het eerste is de Heere God afhankelijk van de wil van de mens. Bij het tweede is de mens afhankelijk van de wil van God. Er valt nog meer over te zeggen, maar dit is het belangrijkste. De discussie bleef niet beperkt tot de academie. Ook in de kerk werd het een issue. En uiteindelijk ook in de politiek. De volgelingen van Arminius (de Remonstranten) waren bereid om, tijdens het Twaalfjarig Bestand, compromissen te sluiten met Spanje. De Contra-Remonstranten wilden dat absoluut niet.

Tijdens de vergadering in Dordrecht werd een standpunt geformuleerd als reactie op de volgelingen van Arminius. Dat is het geschrift wat we de Dordtse Leerregels zijn gaan noemen. Duidelijk werd gemaakt dat de Heere God niet afhankelijk is van de mens. De wil van de mens is zo gebonden dat hij uit zichzelf nooit voor het goede kán kiezen. Een mens wordt gered, niet omdat hij dat wil, maar omdat Christus voor hem de dood is ingegaan. Daarom gaat het, als het gaat om de uitverkiezing. Dat God naar ons omziet, is troost. Wij hoeven niet uit te zoeken of we uitverkoren zijn. Laat dat maar bij de Heere. Wat wij moeten is gehoorzamen: geloof het Evangelie en bekeer u! Kortom: waar ik nooit voor gekozen zou hebben, heeft de Heere mij geschonken. Inderdaad, dat is een geloofsbelijdenis. En na 400 jaar belijden we dat nog steeds. U zult er vast wel iets van gaan merken, de komende tijd.

*Ja, eer ik nog was geboren,  
eer Gods hand, die alles schiep,  
iets uit niet tot aanzijn riep,  
heeft Zijn liefde mij verkoren:  
God is liefd', o englenstem,  
mensentong verheerlijkt Hem!*

Ds. L. Plug



# AGENDA VERENIGINGEN

## MANNENVERENIGING "SCHRIFT EN BELIJDENIS"

Wij herinneren u aan onze 1e vergadering van het nieuwe seizoen op maandagavond 17 september Rehoboth, aanvang 19.30 uur einde 21.30 uur.

Voor verdere informatie zie vorige kerkbode.

Allen hartelijk welkom.

*Het Bestuur*

## MANNINNE

Beste dames die ons bericht lezen, wij willen u van harte uitnodigen op de verenigingsavonden. Op 18 september komen wij bij elkaar in de Goede Herderkerk. Bijbelstudie 2 uit het juninummer van de Hervormde vrouw, de vragen 1 tot 4 gaan wij deze avond behandelen. Een warm welkom om met ons Gods Woord te onderzoeken. De avond begint om 19.45 uur.

*Vriendelijke groet het bestuur*

## NIET IN EIGEN KRACHT

Onze eerste bijeenkomst zal op woensdag 19 september zijn. Bijbelstudie 2 uit het juninummer van de hervormde vrouw zal aan de orde zijn: "De levensbron verlaten" n.a.v. Jeremia 2:1-13.

Iedereen weer hartelijk welkom, ook nieuwe dames zijn zeer welkom. We beginnen om 19.30 in "De Akker".

*Groetjes van het bestuur*

## JOCHEBED

Op woensdag 19 september is de eerste kringmorgen van vrouwenkring Jochebed. We behandelen bijbelstudie 2 uit de Hervormde Vrouw Jeremia 2: 1-13. De ochtend is van 9.30 uur tot 11.30 uur in de Goede Herderkerk. Vanaf 9.15 uur is er koffie.

Ben je nog nooit op een vrouwenkring geweest?

Een mooi moment daar nu mee te starten.

Van harte welkom! Er is kinderoppas aanwezig.

## ISRAËL-AVOND

Donderdag 20 september, Israël-avond met ds. B. Gijsbertsen, Goede Herderkerk, 20.00 uur.

Zie voor meer info de vorige kerkbode.

Iedereen hartelijk welkom.

## RUTH

Op woensdag 26 september is onze eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen. We gaan nadenken over Jeremia.

Deze ochtend staat hoofdstuk 2:1-13 centraal. Zie hierbij bijbelstudie 2 uit het juninummer van de Hervormde Vrouw.

We hopen op een goede opkomst. Nieuwe leden zijn vanzelfsprekend van harte welkom, ook om gewoon een ochtend te komen kijken.

We beginnen om 9.30 uur in De Hoeksteen, inloop met koffie en thee vanaf 9.15 uur. Tot dan!

*Met een vriendelijke groet van het bestuur*

## AGENDA



[Opgavekerkbode@hervormdbarneveld.nl](mailto:Opgavekerkbode@hervormdbarneveld.nl)

**18 en 25 september** 10.00-12.00 uur  
**Koffiedrinken** De Hoeksteen | info tel: 400040

**22 september** 13.00 uur **Run for the Message** De Hoeksteen | info vorige kerkbode of [willekeom2018@gmail.com](mailto:willekeom2018@gmail.com) of <https://runforthemessage.nl/bareveld>

**19 en 26 september** 18.45 uur  
**gebedsuur** Oude Kerk | info tel. 490547 of 421714

**28 september** 17.45 uur **Samen eten** De Garve | aanmelden via [samenetenindegarve@gmail.com](mailto:samenetenindegarve@gmail.com) of tel. 0342-421714

Zie ook Agenda op [www.hervormdbarneveld.nl](http://www.hervormdbarneveld.nl).

## ACTUEEL

### SIRIZ

Siriz organiseert zaterdag 15



september een grote, DAMESKLEDING-(!), kinderkleding- en speelgoedbeurs. Deze beurs vindt plaats in Rehoboth (Nieuwe locatie!). De verkoop van deze goede 2<sup>e</sup> hands artikelen is van 09.30 tot 11.30. Voor kinderkleding geldt: maat 80-176. Om mee te doen stuurt u een e-mail naar [sirizkledingbeurs@outlook.com](mailto:sirizkledingbeurs@outlook.com) voor het aanvragen van een inschrijffnummer à € 3. Het inbrengen zelf vindt plaats op vrijdag 14 september van 18.30 tot 20.00 in Rehoboth. 70% van de opbrengst is voor uzelf en de andere 30% gaat naar het opvanghuis voor tienermoeders van Siriz. Voor meer informatie: [sirizkledingbeurs@outlook.com](mailto:sirizkledingbeurs@outlook.com). Of kijk op: <https://www.facebook.com/sirizkledingbeurs>.

#### OEFENAVONDEN BOVENSTEMGROEP

Onder de enthousiaste leiding van Ton Burgering oefent een groepje mannenbroeders alweer een paar (winter)seizoenen de Bovenstemkunst. Voornamelijk in de 19.00 uur diensten in de Oude Kerk wordt de bovenstem aangeheven als Psalmen uit ons repertoire op de liturgie staan. Daarnaast proberen we ieder seizoen ook een bijdrage te verzorgen in één van de zorgcentra en/of tijdens een seniorenmiddag in onze Hervormde Gemeente.

Voor het seizoen 2018/2019 staan de volgende 10 woensdagavonden gepland: 19 september, 10 oktober, 31 oktober, 21 november en 5 december 2018, 16 januari, 6 februari, 6 maart, 27 maart en 17 april 2019.

We oefenen in de kerkzaal van KC Rehoboth van 18.45 – 19.30 uur. Vervolgens drinken we nog een kopje koffie/thee met elkaar en daarna hebben we de gehele avond verder beschikbaar voor eventuele andere bezigheden.

Het is mooi om de Psalmen zo met elkaar te zingen, het is gezellig met elkaar en het kost relatief weinig tijd. Wie naast de mannen van de vaste kern ook wil aansluiten: van harte welkom vanaf 19 september a.s! Onze groep kan best wat uitbreiding gebruiken. Voor vragen kunt u contact opnemen met Adriaan van 't Wout, telefoon 0342 – 492263 of email: [a.vantwout@telfort.nl](mailto:a.vantwout@telfort.nl).

#### HA JONGENS EN MEIDEN EN OUDERS

Op 23 september hopen we weer te beginnen met zondagsschool! Elke week wordt er een prachtig verhaal uit de Bijbel verteld. Wat is het fijn om met elkaar te luisteren naar wat écht belangrijk is in je leven: de Heere Jezus (leren) kennen als jouw Redder en dat

je Hem mag liefhebben en volgen. Want Hij is de enige Weg naar echte vrede in je hart!

Maar we doen nog meer... We zingen mooie liederen met elkaar en doen altijd wel iets leuks na het Bijbelverhaal: een spel, puzzel of een knutsel. Op zondagsschool WvO mag je ook een mooie Bijbeltekst en/of psalm leren als je dat wilt. Daarvoor kan je punten verdienen en mag je dan af en toe ook een klein cadeautje uitzoeken.

Ouders, wat is het waardevol om een uurtje tijd vrij te maken om je kind te laten onderwijzen in Gods Woord? Juist op zondag is dat zo'n prachtige invulling van de dag.

We zijn benieuwd hoeveel (nieuwe) kinderen er komen. We hopen jou in september op zondagsschool te zien! Voel je welkom!

Wanneer en waar en voor wie?  
11.30 -12.30 uur Willem v Oranjeschool (beulenkamp@solcon.nl) kinderen van 4 t/m 11 jaar  
16.45 uur tijdens de kerkdienst, Goede Herderkerk (roelof123@gmail.com) kinderen van groep 1 t/m 4

#### CLASSIS VELUWE

Tijdens de laatste vergadering is de nieuwe website gepresenteerd: zie [www.pknklassisveluwe.nl](http://www.pknklassisveluwe.nl). Neemt u ook eens een kijkje?



#### GEBED

Soms lijken je omstandigheden of je fysieke toestand te veel voor jouw kracht. Een ernstige ziekte of overlijden van iemand die je lief is. Je voelt je uit het lood geslagen. Het word je even te veel. Er zijn twee opties: je kunt opgeven of op God vertrouwen. Wat is het dan goed om te weten dat je op de nabijheid van de Here God mag rekenen. Hij zegt: 'Wie dorstig zijn, zal ik verkwikken; wie uitgeput zijn, geef ik kracht.' (Jeremia 31:25) We mogen voor onszelf bidden en vragen ook te bidden voor:

- De actie die Willeke van Kruistum voert om fondsen te werven voor haar werk bij Operatie Mobilisatie.
- Zegen op de behandeling van Margret Boone en genezing van de ontstekingen.

- De zendingswerkers uit onze gemeente.

#### VERJAARDAG SJAAK VAN LEIJENHORST

Op 18 september hoopt Sjaak van Leijenhorst zijn 47e verjaardag te vieren. Een felicitatie zal bijzonder worden gewaardeerd! Stuur daarom een voldoende gefrankeerd kaartje (postzegel nr. 1 internationaal) naar: Vrijgeweidestraat 53, B-2800 Mechelen, België. Alvast hartelijk bedankt!  
*De thuisfrontcommissie*



#### ACHTERBANAVOND 17 OKTOBER

*'Kamp is de week van het jaar waar ik voor leef, hier kan ik mezelf zijn en samen met andere geweldige mensen vriendschappen voor het leven sluiten en leren van elkaars culturen.'*

Dit is één citaat uit de evaluatie van de jongerenkampen. Het is september dus dat betekent dat alles weer voorbij is. Het is dan ook prachtig om de evaluaties te lezen. Hier nog wat reacties op de vraag; vertel in één zin wat het kamp jou heeft gebracht:

- *'Ik heb gezien dat mensen zo'n groot geloof hebben, ondanks de vreselijke dingen die ze hebben meegemaakt. Ook heb ik gezien wat voor positieve invloed je hebt, wanneer je als Nederlander liefde en gastvrijheid uitstraalt naar vluchtelingen. Dit heeft me nog extra geïnspireerd.'*
- *'Gods kingdom in practice.'*
- *'Van dichtbij mogen zien dat Gods evangelie herstelt en hoop brengt in een multiculturele setting, waarbij we als christenen samen dit Koninkrijk werk mogen doen, met vreugde!'*

Hier ga ik zelf geen woorden meer aan toevoegen, dit zegt genoeg. Wel wil ik u uitnodigen voor mijn achterbanavond op **woensdagavond 17 oktober**

(locatie volgt later). Dit is een avond die ik samen met mijn achterbancommissie organiseer. Op deze avond wil ik u iets laten proeven van de multiculturele sfeer en mogen we met elkaar ontdekken hoe God werkt door middel van dit werk. U bent van harte welkom. Nodig gerust mensen uit die nog niet met dit werk bekend zijn. Zo kunnen er meer mensen betrokken raken bij dit stukje werk in Gods Koninkrijk.

Hartelijke groet,  
Janneke Berg



- tijdens de meivakantie van 27 april tot 4 mei 2019
- kosten ongeveer € 1.700,= all in
- reisleader mw. Juan Omar, Nederlandse, geboren in Irak
- informatieavond donderdag 27 september 2018, 20 uur, Rehoboth
- info en inschrijven bij Bert Gijsbertse, bertgijsbertse@gmail.com

## JEUGD & GEZIN



### DIGITAAL MAGAZINE OPVOEDINGSBRON

Ieder jaar ontwikkelt de HGJB in samenwerking met drie andere bonden een digitaal magazine, Opvoedingsbron. De laatste uitgave is geschreven rondom het thema *In Balans: Evenwichtige tijdsbesteding in je gezin*. Zo kunnen ouders thuis én in de gemeente meer leren en ontdekken over dit geloofsopvoedingsthema. De Opvoedingsbron is gratis te downloaden: <https://www.hgjb.nl/werken-met-jongeren/gezin/opvoedingsbron.htm>. Vragen? Mail naar Jan Vos, jeugdwerkcoördinator@hervormdbarneveld.nl.

### OPVOEDEN, HULP NODIG?

Op zaterdag 27 oktober is er een opvoedmiddag gepland voor vaders en moeders van kinderen tot 10 jaar. Meerdere kerken in Barneveld willen gezamenlijk ouders en aanstaande ouders handvatten aanreiken bij de opvoeding van jonge kinderen. Als ouder kun je jezelf soms afvragen, 'hoe doe ik dat toch, geloofsopvoeding'. Dat is ook niet iets wat automatisch gaat en tips en aanwijzingen kunnen dan

helpen om een goede weg te vinden. Het is natuurlijk ontegenzeggelijk dat, wat wij ook doen op dit terrein, wij altijd Gods leiding en de werking van Zijn Geest nodig hebben. Dat wetende kun je wel op zoek gaan naar tips en tools!

Op die 27<sup>e</sup> oktober hopen wij dat aan te bieden. Er komen een paar deskundigen helpen om een goede invulling te geven aan deze ontmoeting. In twee rondes kan dan gekozen worden uit verschillende thema's of onderwerpen. Het is voor vaders en moeders! Zaterdagmiddag 27 oktober a.s. vanaf 14.00 uur en afsluiten omstreeks 17.00 uur met een patatje. Locatie is gebouw Rehoboth. Voor oppas wordt gezorgd. Wij vragen een kleine bijdrage per adres van € 7,50 om de kosten te dekken. Opgeven kan via [opvoedmiddag@gmail.com](mailto:opvoedmiddag@gmail.com). Meer informatie kunt u krijgen bij onderstaande personen.  
Jetze Baas / Berend Jan Luchtenberg / Jan Vos

### DE STARTDAG IS TERUG!

Jarenlang luidde het 'startweekend' het nieuwe winterwerkseizoen in. Een paar jaar geleden stopte deze mooie traditie. Maar er is goed nieuws: de startdag is terug! Op zaterdag 22 september zijn tieners en jongeren van 12 t/m 25 jaar van harte welkom in Rehoboth. Hier beginnen alle Bijbelstudiegroepen en clubs (Trefpunt, Breakpoint, EH Connect en De Antenne) samen aan een nieuw winterseizoen. Samen eten, vrienden ontmoeten & nieuwe vrienden maken, samen lachen en samen zingen, dát is wat je tijdens deze avond kunt verwachten.

### Programma

Kom ook naar de spetterende start van het nieuwe seizoen! Het programma ziet er als volgt uit:

- 16.30 uur: inloop
- 17.00 uur: samen eten
- 19.30 uur: samen zingen met onze eigen 'worship band'
- Aansluitend: slotprogramma met o.a. stoelendans XXL, karaoke en een late night snack.

### Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van de startdag? Volg ons op Instagram via @startdagbarneveld of meld je aan voor het Facebook-evenement via: [facebook.com/hervormdbarneveld](https://www.facebook.com/hervormdbarneveld).

### Vragen?

Heb je vragen? Stuur een mailtje naar [startdagbarneveld18@gmail.com](mailto:startdagbarneveld18@gmail.com). Dan helpen we jou zo snel mogelijk verder.



## Kom jij ons team versterken?

Iedere dag zetten wij ons in voor enthousiaste klanten. Hierdoor staan kwaliteit en betrouwbaarheid bij ons hoog in het vaandel. Omdat onze klanten deze werkwijze erg waarderen blijven we groeien. Om onze **kwaliteit vast te blijven houden** zoeken wij jou, eventueel na een gedegen interne opleiding, om samen te gaan voor de hoogste kwaliteit en klanttevredenheid.

- > **KEUKENMONTEURS**
- > **SANITAIR MONTEUR**
- > **ORDERVERWERKER/ WERKVOORBEREIDER**
- > **GASTVROUW**

Solliciteren of meer informatie?



**ARMA**

KEUKENS EN SANITAIR

NUNSPEET

[WWW.ARMAKEUKENSANSANITAIR.NL/VACATURES](http://WWW.ARMAKEUKENSANSANITAIR.NL/VACATURES)

Afspraak is afspraak