

# **Welkom in deze dienst**

## **Voorganger is ds. J.A. Brussaard**

**Schriftlezing: Jona 2**

**Psalm 111 vers 1 en 2**

**Psalm 25 vers 2 en 5**

**Psalm 106 vers 26**

**Lied 278 vers 1, 2 en 3 (Weerklank)**

**Lied 271 vers 1, 2 en 4 (Weerklank)**

**Psalm 86 vers 6**

**Grote God, Gij hebt het zwijgen  
met uw eigen,  
met uw lieve stem verstoord.  
Maak de weg tot U begaanbaar,  
wees verstaanbaar;  
spreek Heer, uw gemeente hoort.**

**Heer, uw boodschap staat geschreven,  
ons ten leven,  
maak uw schrift het levend woord.  
Zie het boek van uw behagen  
opgeslagen;  
spreek Heer, uw gemeente hoort.**

**Roep ons uit de doodse dalen  
waar wij dwalen,  
door een vreemde stem bekoord.  
Breng ons naar de Heil'ge stede  
van uw vrede.  
Spreek Heer, uw gemeente hoort.**

**Wie de Heiland liefheeft,  
Hem als Hoofd wil eren,  
die moet ook het dienen leren.  
Wie zich wil onttrekken,  
niet met Hem wil strijden,  
zal vergeefs zijn naam belijden.  
Wie wel hoort, naar zijn woord,  
maar geen vrucht wil dragen,  
kan Hem niet behagen.**

**Hij is onze Meester!  
Laat u onderrichten  
en u door zijn Geest verlichten.  
Al wat Hij ons voorhoudt,  
is niet zwaar te dragen,  
als wij 't waar geluk najagen.  
Elke plicht valt ons licht  
als wij handen vouwen,  
op zijn hulp vertrouwen.**

**Willen en volbrengen,  
boven bidden, denken,  
wil de Heiland zelf u schenken.  
Leer in alle dingen  
naar zijn wil te vragen  
en de Heer slechts te behagen.  
Wie bereid zijn, altijd,  
in zijn dienst te leven,  
loon zal God hen geven.**