

IN EN OM DE HERVORMDE KERK

70e jaargang
nummer 09
3 MEI 2024

WWW.HERVORMDBARNEVELD.NL

Hervormde Gemeente
Barneveld

ZIT AAN MIJN RECHTERHAND

De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten. (Psalm 110:1) Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd: De Heere heeft gezegd tegen mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten. (Mark. 12:36; Mat. 22:44; Luk. 20:42) David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor Uw voeten. (Hand.2:34-35) Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. (1Kor. 15:25) die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. (Ef. 1:20) Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. (Kol.3:1) En tegen wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten? (Hebr. 1:13) Maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden. (Hebr.10:12-13) Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn. (1Pet.3:22)

Na Koningsdag mediteren over Kroningsdag brengt ons bij Psalm 110. Welgeteld en goed gezien...? Minstens een keer of tien...(!) verwijst het Nieuwe Testament naar deze psalm. De drie evangelisten leggen uit dat David dit zegt door de Heilige Geest. Petrus haalt de Psalm aan in zijn toespraak op de Pinksterdag en later in zijn brief. Paulus citeert woorden uit deze Psalm in dat magistrale hoofdstuk over de opstanding. De Hebreënbrieff lijkt wel een preek te zijn over Psalm 110 en dan gaat het over de grotere Zoon van de grote David, de Messias. David heeft profetisch gesproken over de Priester Koning, in navolging van Melchizedek. Als hij zegt De HEERE (YHWH) heeft tot mijn Heere (Adonai = heer, gebieder, heerser, machthebber) gesproken, dan beseft hij heel goed dat de echte volmaakte koning iemand anders is dan hijzelf. Het is de volmaakte opvolger van Melchizedek. Israël beseft ook dat het hier gaat over de Messias, de Christus, de Gezalfde. Wat laat Jezus zien als Hij deze woorden citeert? Dat de Messias niet alleen een gewone nakomeling van David is, een gewoon mens, maar ook een Heer. Een hemelse afgezant. Psalm 110 als een profielschets van de Messias. God én mens. Hij is Davids zoon en Davids Heer. Zo staat deze koningspsalm bijna helemaal in het teken van de toekomst. Daar zit Hij aan de rechterhand van de Vader totdat hij komen zal om te oordelen de levenden en doden.

De rechterhand is een bijbels begrip dat op veel plekken is te vinden en op allerlei toonaarden wordt bezongen. In het oude Oosten was aan de rechterhand vaak de ereplaats. In onze cultuur zit ook nog het verschil tussen de linker- en rechterhand. Bij een huwelijk: 'Geef elkaar nu de rechterhand.' Rechts staat in alle culturen voor heil, kracht en voorspoed. Gods rechterhand werkt altijd bevrijdend voor Israël, zowel voor het volk als geheel (Jes. 62:8) als voor het individu (Ps. 16:11). Jezus zit sinds Hemelvaartsdag aan de rechterhand van de Vader. De Vader regeert de wereld via de Zoon, met kracht en tot heil. Jezus gebruikt het beeld van de rechter- en linkerhand voornamelijk als Hij spreekt over het laatste oordeel. Straks stelt Hij de schapen aan de rechterhand, de bokken aan de linkerhand (Mat.25:33-41). Nu zit Hij aan de rechterhand als onze Voorbidder om voor ons te pleiten.

Anton Verstoep

COLOFON

EINDREDACTIE

Diny de Knegt
Dr. Albert Schweitzerlaan 70
3771 XN Barneveld. Tel: 40 04 30

KOPIJ KERKBODE

Uitsluitend per e-mail
t.a.v. Anita van Ginkel
kerkbode@hervormdbarnveld.nl
en uiterlijk zaterdag voor
verschijning om 24.00 uur

KERKELIJK BUREAU

Kerkelijk centrum Rehoboth
Gasthuisstraat 5, 3771 HE Barneveld
Tel: 41 51 32
E-mail (uitgezonderd kopij kerkbode)
kerkelijkbureau@hervormdbarnveld.nl
website: www.hervormdbarnveld.nl

COÖRDINATOR

Wim Heij
Tel: 06 - 13 23 91 47
Voor reserveringen Oude Kerk/
KC Rehoboth/Goede Herderkerk/
De Hof/De Hoeksteen en overige
zaken. Mailen naar:
coordinator@hervormdbarnveld.nl.
Aanwezig: maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdagmorgen.

ADMINISTRATIE

Kerkelijk Bureau. Tevens voor
opgave abonnementen, advertenties,
adreswijzigingen enz. Klachten
betreffende nietbezorging: tel: 41 51 32
Buiten kantooruren kunt u de voicemail
inspreken.

ABONNEMENTEN

€ 25.00 per jaar

WEBSITE

Voor vragen en aanleveren gegevens
Christiaan Rentier
webmaster@hervormdbarnveld.nl

ALGEMENE KERKENRAAD

Preses: L.M. de Pater
Assessor: Ds. L. Plug
Scriba: J. Mosselman
Tabaksland 17
3773 CE Barneveld. Tel. 42 11 28
e-mail: scriba.ak@hervormdbarnveld.nl

TELEFOONNUMMER:

Oude Kerk: 41 65 81
K.C. Rehoboth: 41 75 58
Goede Herderkerk: 41 53 05

*Voor alle toekomstige activiteiten
in deze kerkbode geldt:
Zo de Heere wil en wij leven.*

KERKDIENTEN

Zondag 5 mei

OUDE KERK

09.00 uur: (5) ds. A. Bloemendal
11.00 uur: (1) ds. G. van Goch
(Openbare Belijdenis)
16.45 uur: (3) dhr. A. Verstoep
19.00 uur: (4) dhr. A. Verstoep

LIVE

LIVE

LIVE

LIVE

GOEDE HERDERKERK

08.45 uur: (2) ds. P. Molenaar
11.00 uur: (2) ds. P. Molenaar
18.30 uur: Kinder Sing-inn
20.30 uur: Sing-inn

LIVE

LIVE

LIVE

ZINGEN VOOR DE DIENST

Zondag 5 mei
v.m.: Psalm 8 : 1 (OB|WK)
n.m.: Psalm 8 : 9

INZAMELING VAN DE GAVEN

1e collecte: plaatselijke ondersteuning
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: pastorale ondersteuning

Donderdag 9 mei - Hemelvaartsdag

OUDE KERK

09.30 uur: (4) ds. L. Plug

LIVE

GOEDE HERDERKERK

09.30 uur: (3) ds. G. van Goch
(Scherpenzeel)

LIVE

ZINGEN VOOR DE DIENST

Donderdag 9 mei
v.m.: Psalm 99 : 1

INZAMELING VAN DE GAVEN

1e collecte: Op weg met de ander
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: Evangelie & Moslims

Vrijdag 10 mei

GOEDE HERDERKERK

15.00 uur: ds. L. Plug
Bevestiging van het huwelijk van
Carolien Meijers en Bertran Buijs

BEZOEK ZIEKENHUIZEN

- stel uw wijkpredikant op de hoogte
van opname of ontslag;
- vermeld ook zijn naam bij de
administratie van het ziekenhuis.

Zondag 12 mei

OUDE KERK

09.00 uur: (1) ds. J.W. Verboom
(Apeldoorn)
11.00 uur: (3) ds. A. Stijf (Ede)
16.45 uur: (5) ds. A. Bloemendal
(NGB 14)
19.00 uur: (5) ds. A. Bloemendal
(NGB 14)

LIVE

LIVE

LIVE

LIVE

GOEDE HERDERKERK

08.45 uur: (2) ds. P. Molenaar
11.00 uur: (2) ds. P. Molenaar

LIVE

ZINGEN VOOR DE DIENST

Zondag 12 mei
v.m.: Psalm 99 : 2
n.m.: Psalm 99 : 4

INZAMELING VAN DE GAVEN

1e collecte: Elan
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: pastorale ondersteuning

KINDEROPPAS

Zondag 5 mei

9.00 uur Oude Kerk: groep 8
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk:
groep 5

16.45 uur Oude Kerk: groep 11

Donderdag 9 mei

9.30 uur Oude Kerk: groep 9
9.30 uur Goede Herderkerk: groep 1 van
11.00 uur

Zondag 12 mei

9.00 uur Oude Kerk: groep 10
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk:
groep 6
16.45 uur Oude Kerk: er is geen oppas

NEBOPLUS

Zaterdag 4 mei

19.00 uur: dhr. A.M.K. Peters (Ederveen)

Zaterdag 11 mei

19.00 uur: dhr. A. Verstoep



Voor aanmeldingen en wijzigingen:
Tel: 06-13 81 00 52
Email: we.oudejans-sarelse@online.nl
gerrybronsmah@gmail.com



ALGEMENE BERICHTEN

WELKOM!

Voor de vroege dienst in de Goede Herderkerk zoeken we aanvulling op ons welkom-team!
 Help jij mee een gastvrije kerk te zijn en mensen te verwelkomen bij de ingang van de kerk.
 Ook jongeren zijn van harte welkom om ons team te komen versterken.
 Voor meer informatie of aanmelden kun je mailen naar: j.v.maanen@hetnet.nl
Jan van Maanen, coördinatie welkom in-uitgang Goede Herderkerk

DIACONIE

Voorzitter:

M. de Vries, Tel. : 06 - 22 13 67 78

Secretaris:

G. Ligtenberg, Tel. 42 23 77

p/a: Postbus 159, 3770 AD Barneveld
e-mail: diaconie@hervormdbarnveld.nl

Penningmeester:

M. van de Burgt, tel: 40 18 46

Administrateur: J. Wassenaar

GIFTEN / BETALINGEN:

Rabobank: NL28 RABO 0385 5600 01

MAALTIJD AAN HUIS

Voor aanmeldingen en wijzigingen

Tel. 06-13810052

Email: we.oudejans-sarelse@online.nl

Hds Zorg

Verpleging en Verzorging 40 56 03

Personenalarmering 0318- 67 22 23

SAMEN HELPEN

Hulpdienst en vervoer

Tel.: 06 - 13 84 09 04 / 06 - 15 63 59 91

mail: samenhelpen@hervormdbarnveld.nl

ADRESSEN VOOR ANDERE HULP

<https://hervormdbarnveld.nl/hulp-nodig-wij-helpen>

PLAATSELIJKE ONDERSTEUNINGEN

Diaconiecollecte zondag 5 mei

Er leven in Nederland veel mensen die het financieel zwaar hebben. Ook aan Barneveld en aan onze eigen hervormde gemeente gaat dit niet voorbij. De oorzaak van de financiële problemen kan heel divers zijn. Te denken valt aan werkloosheid, ziekte, echtscheiding enz. De diaconie probeert mensen die moeite hebben om rond te komen

AK VERGADERING

Op 22 april is de Algemene Kerkenraad bijeen geweest voor een korte extra vergadering. In deze vergadering is nogmaals een iets aangepast voorstel voor de wijkindeling besproken en dit voorstel is nu verzonden naar de wijkkerkenraden. Nadat de AK de reacties van de wijkkerkenraden ontvangen heeft, zal het voorstel ook aan de gemeente worden voorgelegd. Ook werd het voorstel van Kerk over Grenzen besproken om het werk van Annemiek van der Tak voor Stichting Gave te ondersteunen. De vergadering gaat hiermee akkoord en wenst haar van harte Gods zegen toe bij dit werk. Als kinderwerker bouwt zij mee aan clubs bij azc's waar kinderen plezier hebben en horen over de liefde van Jezus. Het delen van het evangelie met deze kinderen mag hen weer hoop geven. Ze ondersteunt ook clubleiders bij de extra uitdagingen die er soms zijn vanwege de taal en mogelijke trauma's.

HEMELVAARTSDAG

Komende donderdag, 9 mei, gedenken we de Hemelvaart van de Heere Jezus. Daar zit Hij aan de rechterhand van de Vader. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. We mogen geloven dat alle dingen in Zijn hand liggen, hoe donker en duister het hier op aarde soms ook is. Laten we daarom knielen voor Zijn troon en Hem aanbidden.

*Wij knielen voor uw zetel neer,
 wij, Heer, en al uw leden
 en eren U als onze Heer
 met liedren en gebeden.
 Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
 voor U, o Godsgetuige,
 o eerstgeboorne uit de dood
 zich diep ootmoedig buige.*

*U, die als Heer der heerlijkheid
 verrees tot heil der volken,
 verwachten wij in majesteit
 eens weder op de wolken.
 Ja, halleluja, zie Hij komt!
 Juicht, mensen, engelen samen.
 met vreugd, waar alles bij verstomt.
 Juicht allen! Amen, amen.*

Weerklank 77:1,3a,4b.

Namens de algemene kerkenraad, Jaap Mosselman

te ondersteunen. Vrijwilligers van de thuisadministratie kunnen helpen om het uitgavenpatroon op orde te krijgen. Daarnaast verstrekt de diaconie, waar nodig, gelden voor eerste levensbehoeften. Ook worden betalingsachterstanden weggewerkt, zodat mensen met een frisse start kunnen beginnen. Uiteraard wordt eerst goed bekeken of een financiële bijdrage gerechtvaardigd is. Uw bijdrage is dan ook van harte welkom.

OP WEG MET DE ANDER Diaconiecollecte donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag)

"Op weg met de ander" is een hervormde vereniging van en voor

mensen met een handicap. De vereniging wil gemeenteleden bewust maken van de plaats die mensen met een handicap innemen in de gemeente en in de maatschappij. "Een christelijke gemeente die onvoldoende plaats inruimt voor de gehandicapte broeder of zuster is een gehandicapte gemeente." Jezus zag eerst de mens en daarna de gehandicapte in de mens (zie Joh. 9 vers 1). "Op weg met de ander" streeft naar optimale integratie van mensen met een handicap in het kerkelijke en maatschappelijke leven, zodat ze zo goed mogelijk als volwaardige gemeenteleden kunnen functioneren. De vereniging biedt ook praktische hulp aan mensen met

een beperking en/of hun ouders en verzorgers bij werk, inkomen, wonen en welzijn.

ELAN

Diaconiecollecte zondag 12 mei

Elan (voorheen HdS Hulpverlening) is een christelijke praktijk in Barneveld voor welzijn, maatschappelijke dienstverlening en therapie. Stichting Elan helpt kinderen, jongeren en volwassenen om te werken aan het welzijn van zichzelf en van hun naaste. Samen met de gemeente, met kerken, met scholen, met vrijwilligers en collega-organisaties biedt Elan een plek waar mensen met elkaar verbonden worden, nieuwe hoop krijgen en praktische handvatten krijgen om zelf weer verder te kunnen. Elan is er ook voor diagnostiek, speltherapie, contextuele therapie en relatietherapie.

INZAMELING VOEDSELBANK

Op zaterdag 4 mei is er bij de Goede Herderkerk weer een inzameling voor de Voedselbank. Er is momenteel vooral behoefte aan **luiers (maat 4, 5 en 6), aardappels (zakken van 2,5 en 3 kilo), sap/frisdrank en pakjes of kuipjes boter**.

De inzameling is van 9.00 tot 12.00 uur. Namens Stichting Hulp aan Elkaar en de diaconie alvast hartelijk dank!

*Namens alle diakenen,
G. Ligtenberg*

**Inzameling
Voedselbank**

Zaterdag 4 Mei
Goede Herderkerk
9.00 – 12.00 uur

- Luiers maat 4, 5 en 6
- Aardappels liefst per 2,5 of 3 kilo
- Sap/frisdrank
- Pakjes en kuipjes boter



(COLLECTE)-OPBRENGSTEN PER BANK

Naast de reeds in de kerkbode vermelde collecte-opbrengsten is er van januari t/m maart 2024 een totaalbedrag van € 4.925,- aan collectegeld binnengekomen bij de Diaconie. Dit bedrag is verdeeld onder diverse projecten waarvoor wordt gecollecteerd. De gelden die zijn binnengekomen waarbij in de omschrijving een specifiek doel vermeld stond (bijv. zending) zijn uiteraard overgemaakt naar dat betreffende doel.

Daarnaast is er per bank een totaalbedrag van € 5.670,- ontvangen voor 'Transport Ukraine' in deze periode.

Onder 'Kerkbeheer' staat vermeld welk bedrag bij het College van Kerkrentmeesters binnengekomen is en hoe dat verdeeld is.

Wij danken u heel hartelijk dat ook op

deze diverse manieren collectegeld binnen blijft komen.

VERANTWOORDING COLLECTEN

Tear 14 april	€ 2.691,11
Zieken- en ouderenwerk	
21 april	€ 2.208,35
Slotavond Domari	€ 134,80
<i>De diakenen</i>	



PPB

persoonlijke
pastorale begeleiding

Contactpersonen:
Cora: 06 31 29 79 84
John: 06 53 20 77 47

Email: ppb@hervormdbarnveld.nl

KERKBEHEER

KERKELIJK BUREAU

Voor aanschaf collectebonnen en overige zaken geopend donderdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur.
Tel: 41 51 32

Voorzitter: H.J. van de Beek, tel. 49 03 55
voorzitter.cvk@hervormdbarnveld.nl
Secretaris: E. Kas, tel. 42 07 26
kerkrentmeesters@hervormdbarnveld.nl
Penningmeester:
J.H. de Groot, tel. 41 66 11
Postadres: Gasthuisstraat 5,
3771 HE BARNEVELD
Betalingen: t.n.v. CvK Hervormde
Gemeente Barneveld
NL47 RABO 0373 7158 62

LINTJE JAAP VAN MIDDENDORP

Vrijdagochtend 24 april reikte burgemeester Van der Tak koninklijke onderscheidingen uit aan 24 Barnevelders. Daartoe behoorde Jaap van Middendorp (Copernicusstraat 17, 3772 CV). Hij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn grote maatschappelijke verdiensten. Veel gemeenteleden zullen Jaap kennen. Hij was bijna 25 jaar administrateur op ons kerkelijk bureau. Hij heeft binnen en buiten onze kerkelijke gemeente veel vrijwilligerswerk verricht. Jaap was een van de initiatiefnemers van de Koeweiendienst op Tweede Pinksterdag. Ook was hij jarenlang lid van de evangelisatiecommissie. Jaap is door de jaren heen sterk betrokken op Gods koninkrijk. We feliciteren hem

hierbij van harte met zijn koninklijke onderscheiding. Ook danken we hem voor zijn trouwe inzet voor onze gemeente. Bovenal wensen we hem, samen met allen die hem dierbaar zijn, Gods zegen toe.

AANKONDIGING COLLECTEN

De collectedoelen voor de komende weken zijn: **zondag 5 mei: tweede collecte voor 'onze hervormde gemeente' (kerkbeheer) en derde collecte voor pastorale ondersteuning; Hemelvaartsdag (donderdag 9 mei): tweede collecte voor kerkbeheer en derde collecte voor stichting Evangelie en Moslims; en zondag 12 mei: tweede collecte voor kerkbeheer en derde collecte voor pastorale ondersteuning.** We bevelen alle collecten van harte aan. Onderstaand geven we een toelichting op de collecten voor Evangelie en Moslims en pastorale ondersteuning.

PASTORALE ONDERSTEUNING

3^e collecte zondag 5 en 12 mei

In Johannes 4 krijgen we een inzicht in één van de meest bijzondere pastorale gesprekken: een gesprek van de Heere Jezus Christus met een Samaritaanse vrouw. Hij laat haar kennismaken met Zijn evangelie. Het is duidelijk; ze begrijpt de vergelijking niet die Hij maakt. Toch zet ze een grote stap voorwaarts in haar geestelijk zware levensreis: ze vraagt om het levende water waar Jezus over spreekt. De Heere laat haar zien dat het geschenk van het eeuwige leven niet los verkrijgbaar is. John Phillips verwoordt dit in zijn commentaar als volgt: 'Maar de Heere geeft het geschenk van eeuwig leven niet zonder eerst de kwestie van de zonde aan te pakken. Zodra de vrouw zich aanvankelijk toonde voor het geschenk van levende water, legde de Heere de vinger op de oorzaak van haar onbegrensde dorst: haar zonde.' Geloven in de Schenker van het levende water, onze zonden belijden én vergeving van zonde en het eeuwige leven ontvangen. Dat is en blijft de kern van het geloof. Dat is en blijft ook de kern van alle pastorale arbeid in Gods koninkrijk.

EVANGELIE EN MOSLIMS

3^e collecte zondag 5 en 12 mei

Stichting Evangelie & Moslims geeft uitdrukking aan het diepe verlangen dat iedere moslim in ons land Jezus leert kennen en volgen en dat iedere christelijke gemeente voor hen een thuis biedt. De missie van Evangelie & Moslims is driedelig: het inspireren en ondersteunen van christenen om aan moslims in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus is; kerken helpen

om moslims gastvrij uit te nodigen kennis te maken met het evangelie en het ondersteunen van moslims die tot geloof komen. Evangelie & Moslims rust christenen toe voor de ontmoeting met moslims en biedt trainingen aan voor diverse missionaire werkvormen. Missionaire werkers helpen kerken en zij stellen werkvormen en materialen ter beschikking om contact met moslims te leggen. Ook voor moslims die tot geloof komen, heeft men een concreet aanbod: men moedigt deze christenen aan en traint hen om hun geloof in de moslimgemeenschap te delen. De vruchten van het werk van Evangelie & Moslims blijven niet uit. Mede dankzij deze stichting belijden inmiddels duizenden mensen met een moslimachtergrond Jezus als hun Heere en Heiland.

TEN SLOTTE

Dr. Gert van den Brink haalt in *Hyper-Dordt: belijden zonder te geloven* een opmerking van Luther aan uit een preek over Johannes 20:19-20. Dit typeert voor Van den Brink waarom het geloof noodzakelijk is, hoe het functioneert en waarin het ware geloof zich van het historisch geloof en tijdgeloof onderscheidt. We geven hier een deel van dit citaat weer: 'Het geloof moet zodanig zijn dat ieder de opstanding van de Heere Jezus Christus voor zichzelf toe-eigent. Het is niet genoeg alleen te geloven dat Hij van de doden is opgestaan, want op zo'n geloof volgt er geen vrede of vreugde, geen kracht of macht. Daarom moet je eveneens geloven dat Hij opgestaan is omwille van *jou, jou ten goede!* In dit boek benadrukt Van den Brink dat geloof én een daad (vanuit ons) én een gave (vanuit God) is. Hij bestrijdt daarmee de visie van ds. Clements, predikant van de Gereformeerde Gemeente in Gouda. Laatstgenoemde stelt dat geloof geen daad is, omdat het een gave van God is.

E. Kas

EVALUATIE KERKBALANS 2024

Dankbaar mogen we terugkijken op een zeer geslaagde Kerkbalans actie 2024!

Ook dit jaar hadden alle gemeenteleden de keuze hun toezegging op papier in te vullen of digitaal toe te zeggen. Ruim 1.274 gemeenteleden hebben digitaal hun toezegging gedaan, dat is ruim 53% van het totaal aantal toezeggingen. Voor de vrijwilligers betekende dit dat zij hierdoor minder adressen langs



hoefde te gaan om de enveloppen weer op te halen. Daartegenover staat het persoonlijke contact bij het uitdelen van de actie Kerkbalans, wij merken dat veel gemeenteleden dit moment waarderen en ook in 2025 willen we dit op deze wijze blijven doen.

We hebben de inleveravond weer gezamenlijk afgesloten in K.C. Rehoboth, en onder het genot van koffie/thee met iets lekkers, mochten we elkaar ontmoeten in een gezellige sfeer. Fijn ook dat we dit met zoveel belangstellenden mochten doen. Nogmaals willen we alle lopers heel hartelijk danken voor hun soms al vele (tientallen) jaren trouwe inzet; geweldig dat er elk jaar ruim 150 lopers, tellers en andere vrijwilligers zich voor deze actie willen inzetten! Als laatste willen we ook Wim Junte bedanken voor de coördinatie namens het CvK in de afgelopen jaren. *Harm van den Berg, Jakobine Meinen en Anita van Ginkel*

Op Hemelvaartsdag 9 mei en vrijdag 10 mei is het Kerkelijk bureau gesloten!

COLLECTE-OPBRENGSTEN PER BANK

Van januari t/m maart 2024 is bij het College van Kerkrentmeesters, naast de collecte-opbrengsten die al vermeld zijn in de kerkbode, een totaalbedrag van € 2.961,75 binnengekomen aan collectegeld. Bij sommige bedragen werd een specifiek doel vermeld (bijv. Diaconie), deze bedragen zijn uiteraard overgemaakt naar de betreffende doelen. De rest van het bedrag is verdeeld onder Kerkbeheer, Diaconie, Instandhouding Pastoraat, Bouwfonds, Jeugdbeleidsraad, Evangelisatiecommissie en Kerk over Grenzen (Zendingscommissie).

VERANTWOORDING COLLECTEN

Hervormde Gemeente	
14 april	€ 2.197,29
Jeugdwerk 14 april	€ 2.215,58
Hervormde Gemeente	
21 april	€ 1.982,28
Bouwfonds 21 april	€ 1.868,07
College van Kerkrentmeesters	

VERJAARDAGSFONDS

Met dank aan de gulle gevers geven we de bedragen van het verjaardagsfonds door.

In maart is € 3.524,99 opgehaald en in april € 3.523,24. Twee bijna gelijke, mooie bedragen.

Kees Hendriksen



INZAMELING

Inzamelen van kleine spullen voor de Kerkpleinmarkt iedere zaterdag tussen 9-12 uur bij de Goede Herderkerk.

Voor het ophalen van grotere spullen kunt u bellen met Wout van de Bosch op 0342-412202

De verkoophal is iedere **1e en 3e zaterdag van de maand** geopend, Van Zuijlen van Nieveltlaan 56 (tegenover Karwei) van 9 tot 12 uur.

LET OP: Zaterdagmorgen **4 mei** verkopen we **kampeerspullen/ zomerspeelgoed/tuinartikelen**.



AANDACHTIG

BEWOGEN MET JOOD EN PALESTIJN!

- We zijn nog geschokt vanwege de gruwelijke terroristische aanslag, die op 7 oktober 2023 is gepleegd in Israël.
- Wij waren vorig jaar april, tijdens onze gemeentereis naar Jordanië en Israël, bij 'Path to Peace' in Netiv Ha'asara.
- Een half jaar later zijn in die omgeving onschuldige burgers koelbloedig vermoord en anderen gegijzeld. Niets wees erop dat dit zou kunnen gebeuren! We kregen een indrukwekkende rondleiding naar de muur, met een prachtig vredesymbool, die gericht is op Gaza.
- We plakten daar een schildje op de muur met een bemoedigende tekst, of een gebed om vrede.
- Ik sprak in een restaurant, waar we lunchten, een jonge Joodse vrouw die ons bediende. Toen ik haar vroeg hoe de verhouding was met de Palestijnse bevolking, wees ze op de Palestijnse jongeren waarmee ze samenwerkte in het restaurant. Ze zei: 'Wij gaan als vrienden met elkaar om!' Een half jaar later is de situatie radicaal anders, als in die regio ongeveer 1200 doden vallen en zo'n 200 mensen worden gegijzeld. Wij realiseren ons, dat wij erbij hadden kunnen zijn en dat een wrede dood ook ons had kunnen treffen! Dat maakt mij stil, want waarom mogen wij er nog wel zijn en vele anderen niet?
- Dat is, zo interpreteer ik het nu: Om het te vertellen, dat veel lieve, veelbelovende, vredelievende mensen, baby's, jongeren en ouderen, op een gruwelijke, satanische manier zijn vermoord of gegijzeld.
- Gaza heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een broeinest van haat. Het is onbegrijpelijk dat de westerse wereld daar, ondanks waarschuwingen, grotendeels blind voor geweest is!
- Vele miljarden zijn gedoneerd, die ten goede hadden moeten komen aan de noodlijdende Palestijnse bevolking.
- Maar er is een vernietigende infrastructuur mee gefinancierd, wat geleid heeft tot de onthutsende situatie waar Israël en Gaza nu in verkeren. Het heeft geleid tot een wereld, die in rep en roer is en die het niet nalaat om haat uit te spreken tegen Israël, wat in plaats van als slachtoffer, nu door velen als aanstichtende dader wordt gezien. Hoe kan de werkelijkheid zo verdraaid worden!
- Het is ons vanuit het Woord van God wel duidelijk, dat hier de duistere macht van satan aan de oppervlakte is gekomen. Satan, die zich in het paradijs bediende van een slang en nu gebruik heeft gemaakt van een terroristische organisatie met de naam Hamas, wat in het Hebreeuws betekent: geweld, vals getuigenis.
- Dat woord wordt in de Bijbel gebruikt wanneer het gaat om geweld tegen het Joodse volk. Geweld wat niet nieuw is, maar wat zich al eeuwenlang herhaalt. Een repeterend kwaad, wat al miljoenen onschuldige mensenlevens heeft gekost, tot op de dag van vandaag.
- En nu is het ónze opdracht, als gemeente van Jezus Christus, om een tegenstem te laten horen.
- Zonder Israël, het volk van God, heeft de christelijke gemeente geen bestaansrecht.
- Wij zijn geënt op Israël, het is grond waarin wij groeien en bloeien, de stam waarop wij staan. (Rom. 11: 13-26)
- Onze Heiland is een Jood! Onze Verlosser heeft God uit dat volk laten voortkomen. Jezus is gekomen voor Jood en Palestijn, ja, voor een wereld verloren in schuld, waartoe ook wij behoren.
- Laat Zijn bewogenheid ook onze bewogenheid zijn!
- Laten we bidden om vrede voor Israël en Gaza, opdat het zinloze bloedvergieten zal stoppen en gijzelaars, als ze nog in leven zijn, hun geschonden vrijheid terugkrijgen.
- Laat dit onze houding zijn, in gebed, in woord en daad: BEWOGEN MET JOOD EN PALESTIJN!
- Ds. P. Molenaar

VERPLEEGKUNDIGE GEZOCHT

Voor onze 8-jarige zoon met trachea canule (ervaring niet verplicht).
Vanuit Barneveld (KH Binnenveld) mee naar school.
Woensdag 7.45 -15.00 uur.
Betaling uit pgb.
Fam. Muijs 06-13669102

AGENDA



Opgave kerkbode@hervormdbarnveld.nl

Iedere dinsdag 10.00-12.00 uur **Samen Koffie** K.C. Rehoboth Rafikiruimte | info tel: 06-34102092

Iedere woensdag 18.45 – 19.30 uur **gebedsuur** Oude Kerk | info tel. 490547 of 421714

Iedere donderdag 10.00-12.00 uur **Samen Koffie** Goede Herderkerk | info tel. 06-50123399 of rietpronkdenbreejen@gmail.com

8 mei 10.00-11.30 uur **Samen Koffie** De Garve | info tel: 0342-421714

8 mei 17.00 - 19.00 uur **Samen Eten - Soep-inn** GHK | info tel. 0342-492400 of soep-inn@hervormdbarnveld.nl

VERENIGING & KRING

JOCHEBED

Op 15 mei willen wij het seizoen gezellig met elkaar afsluiten.
Inloop tussen 18.00-18.15 uur in De Akker, Postweg 15a in De Glind.
We zien uit naar een gezellige avond.
Adrie, Jantine, Jeanet, Philippine en Ina

ACTUEEL

VOORJAARSCONCERT
Interkerkelijk Mannenkoor 'Euterpe'
& Christelijk Nationaal Koor

JACOB SCHENK
dirigent, orgel, piano & panfluit

GERWIN VAN DER PLAATS
dirigent, orgel en piano

vrijdag 17 mei 2024
Oude kerk Barneveld

Aanvang 20.00 uur (Kerk open 19.30 uur) | Toegang gratis (sollicito)



LEZING OVER CHRONISCH ZIEK-ZIJN
Chronisch ziek-zijn is het thema van een lezing die Parkinsonpatiënt Peter van den Berg houdt op **donderdagavond 16 mei** in Hardinxveld-Giessendam. Peter van den Berg publiceerde al diverse keren over dit thema en belicht dit thema vanuit zijn christen-zijn. De lezing is het belangrijkste onderdeel van de ledenvergadering van de christelijke vereniging Op weg met de



AbvandenBerg
Brandstoffen & Kachels

v. Zuijlen van Nieveltlaan 33
3771 AA Barneveld
info@vandenbergekachels.nl
www.vandenbergekachels.nl

Tel. 0342-413062
Fax. 0342-450357
info@vandenbergbrandstoffen.nl
www.vandenbergbrandstoffen.nl

Ervaar het verschil.

Slaapt u nog wel comfortabel en krijgt uw lichaam de juiste ondersteuning?
De experts van Slaapkenner Van Ravenhorst luisteren naar uw wensen en beoordelen uw houding en situatie om tot de slaapoplossing te komen.
Of het nu om een luxueuze boxspring, duurzaam matras of comfortabel kussen gaat; uw nachtrust is bij ons in goede handen!

swissflex
Finest sleep technology.

auping
Auping nights, better days

TEMPUR

NOX

Vandyck
THE ART OF BED & BATH FASHION

van Ravenhorst
slapen en wonen

Hessenweg 72
3835 PL Stoutenburg
T 033 - 494 08 44
E info@vanravenhorst.eu
www.vanravenhorst.eu

ander, van en voor mensen met een beperking. Iedereen is welkom! De avond wordt gehouden in gebouw De Parel, Talmastraat 9 in Hardinxveld-Giessendam en duurt van 19.45 tot 22.00 uur. Aanmelding is verplicht via <https://opwegmetdeander.nl/activiteiten/jaarvergadering/>.

CONTACTGROEP LHBTI+

Twee maal per jaar organiseert de Contactgroep LHBTI+ een gespreksavond.



Deze vindt altijd plaats in huiselijke setting en een ongedwongen sfeer. We hebben geen hoge doelen en ambities - het gaat er alleen om dat we met elkaar in gesprek raken en ervaringen kunnen delen. Iedereen is welkom: als je zelf tot 'de doelgroep' behoort, als je er van dichtbij mee te maken hebt, of als je gewoon geïnteresseerd bent in het onderwerp.

Onze eerstvolgende avond is op woensdag 22 mei. Aanmelding is niet nodig.

Adres: Verlooplaan 17, Barneveld

Inloop: vanaf 19.45 uur

Aanvang: 20.00 uur

Eindtijd: 22.00 uur

Meer informatie en contactgegevens op de website (<https://hervormdbarnveld.nl/contactgroep-lhbt>).

Sijmon van den Berg, David Beumer, Teus Korevaar



**Protestantse
Kerk**

DE GENERALE SYNODE VERGADERDE

Twee intensieve dagen waren het op 19 en 20 april. Ds. Trijnie Bouw uit Zaltbommel is gekozen als nieuwe preses.

Daarna kwam het onderwerp *als pelgrims onderweg met Joden en Palestijnse christenen* aan de orde. Een onderwerp dat veel reacties oproept. In gespreksgroepen werd gesproken over wat *heil* betekent. En verder was er aandacht voor de Universiteit (PThU), het invoeren van de VOG en werd het gesprek voortgezet over genderidentiteit, seksualiteit en huwelijk en relaties. Lees meer op de website pknclassisveluwe.nl/verslagen *Gerrit Bok, scribe classicale vergadering Veluwe*

GRIJS EN GROEN - OVER GENERATIES IN DE KERK

In de classicale vergadering van 13 februari hadden we veel gasten. Zij kwamen



af op de lezing die Corina Nagel-Herweijer gaf over de wijze waarop jongeren binnen de Protestantse Kerk in Nederland leren geloven.

Op 28 mei hoopt Corina opnieuw in ons midden te zijn. In een korte lezing zal ze ingaan op godsdienstige vorming in een pluriforme samenleving en de rol van kerken en ouders hierbij. Daarna gaan we aan de hand van thematafels verder met elkaar in gesprek.

Bijvoorbeeld over:

- Leren geloven als je weinig andere christenen kent
- Wat willen we onze kinderen en jongeren leren?
- Aansluiten op de leeftijd van kinderen en jongeren
- Welke factoren stimuleren het leren geloven van jongeren?
- Samen met kinderen en jongeren vieren in de kerkdienst

Natuurlijk nodigen we alle gasten die er in februari waren opnieuw uit, maar ook als je er toen niet was: van harte welkom. Van de lezing tijdens de vorige bijeenkomst is een opname gemaakt. Die kan je bekijken op Youtube via deze link: https://youtu.be/l5Si2_kdMmk. Daarmee kan je je geheugen opfrissen en goed voorbereid aanschuiven. Nogmaals: we hopen naast de leden van de classicale vergadering ook mensen welkom te heten die in de gemeente werken met jonge mensen en gezinnen.

Als je dit stukje leest en iemand op het oog hebt die hier wat aan zou kunnen hebben, geef het dan aan hem of haar door! Als je komt, stuur dan een mail aan de scribe van de classis: cvVeluwe@kpnmail.nl

Welkom op 28 mei van 19.30 uur tot 20.45 uur. We komen samen in Kerkelijk Centrum De Regenboog, Biezenplein 1, Harderwijk.



**UITNODIGING NACHT
VAN GEBED 31 MEI- 1
JUNI 2024; TIJD: 20.00-
2.00 UUR**

Tip: Noteer hem in jouw/uw agenda!
"Waarom deze nacht?" vraagt u zich af...

➤ "Waakt en bidt.." is de opdracht die we van Jezus krijgen in Mattheüs 26 vers 41

➤ én van een nacht bidden knap je op! Hoe dat kan? Kom het ervaren... Een nacht van gebed is vooral geestelijk verfrissend!

We zijn soms zoveel met onszelf bezig, dat we het gevaar lopen geestelijk in slaap te sukkelen.

Maar wat kunnen we veel leren van onze broers en zussen in het geloof.



OPGEBRANDE JONGE OUDERS

Elke ouder heeft het weleens: dat je moe bent door je kinderen, snel geïrriteerd bent, dat je jezelf als ouder tegenvalt of er last van hebt dat het anders loopt in je gezin dan je zou willen. Gelukkig gaat dat meestal weer voorbij.

Maar soms is dat niet het geval. Bijvoorbeeld wanneer ouders uit balans zijn. Wanneer ze uitgeput zijn door het ouderschap. Dat kan het geval zijn als er veel zorgen in het gezin zijn. Als er sprake is van autisme, ADHD, ziekte of handicap. Ook zorgen over werk, financiën of huisvesting spelen daarbij een negatieve rol. Basale zorg bieden kan dan eigenlijk al te veel zijn. Ouders trekken zich dan emotioneel terug. Kunnen niet meer de nodige aandacht aan hun kinderen geven en voelen zich emotioneel ook minder betrokken op hun kinderen. Het is niet altijd eenvoudig om een goede en leuke ouder te zijn. Het kan zijn dat ouders om zich heen (en op social media) de 'ideale' gezinnen zien. Dit alles kan leiden tot teleurstelling in zichzelf als ouder. Genieten van de kinderen en met hen samen zijn is dan niet meer mogelijk.

Wanneer ouders overbelast raken heeft dit ook tot gevolg dat ouders sneller geïrriteerd raken, vermoeid zijn, slecht slapen, spanningen in hun huwelijk ervaren. Ook perfectionisme is een 'risicofactor'. Als er tegenover de problemen geen steunende factoren aanwezig zijn, is er het risico op een burn out.

Wat is er belangrijk in een dergelijke situatie? De vier P's kunnen helpend zijn:
• Pauze: Neem geregeld rustmomenten voor jezelf. De andere ouder kan bij de kinderen zijn of schakel een oppas in.
• Praat erover en vraag hulp; probeer het taboe te doorbreken.
• Perfectionisme vermijden; goed is goed genoeg!
• Positieve ervaringen creëren; maak een gezellig moment.

Voor ons allemaal is er de O van oog. Kijk eens om je heen. Welke ouder kun jij steunen?

Bron: artikel mw Hanneke Schaap-Jonker, psycholoog en theoloog

PASTORAAT EN GEMEENTEPBOUW

#ONSJEUGDWERK

Dinner on-the-go | 14+

Als een leuke afsluiter van het jeugdseizoen organiseren we op vrijdagavond 7 juni een **Diner on-the-go**. Samen met je vrienden eet je bij verschillende gemeenteleden.

Samen eten, gezelligheid en ontmoeting.

Als eter ga je samen met je groepje langs bij **verschillende gemeenteleden** om daar te dineren. Jullie wandelen/fietsen na elke gang naar de volgende locatie waar jullie eten met andere gemeenteleden.

Het is mogelijk om je in te schrijven met je vrienden, maar ook om je alleen aan te melden. Dan zorgen wij dat je ingedeeld wordt met je leeftijdsgenoten.

Scan de QR-code voor meer informatie en voor het aanmelden.

Vragen?

Stuur gerust een berichtje naar Ruben, 06 11750624



En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

Johannes 6:35

Wilt u koken voor onze jongeren?

Als een leuke afsluiter van het jeugdseizoen organiseren we op vrijdagavond 7 juni een **Diner on-the-go**.

We kijken uit naar waardevolle ontmoetingen, dwars door generaties heen. Verbonden in Jezus Christus!

Als koker kookt u (bij voorkeur) 3 gangen, een voor-, hoofd- en nagerecht. Voor elk gerecht komt een andere groep jongeren bij u langs. Mocht u thuis geen mensen kunnen ontvangen of kunt u geen 3 gangen koken, ook dan kunt u meedoen. **Scan de QR-code voor meer informatie en voor het aanmelden!**

Vragen?

Stuur gerust een berichtje naar Lydia, 06 47331774



verder in het jeugdwerk...

Zondag 10 maart zijn we met de kinderen van de "ochtend-zondagsschool" naar de Oude kerk geweest om 14.00 uur. Ds. Molenaar heeft ons toen veel verteld over **de betekenis van het Pascha en het Heilig Avondmaal**. Ook konden de kinderen alles van dichtbij bekijken. We hebben samen gezongen en gebeden. Een waardevolle bijeenkomst! Een week later hebben we met alle kinderen lekkere matzes gegeten: de platte "broden", die de Joden ook eten tijdens Pesach. **We hopen dat de Heere dit begrijpelijke onderwijs wil zegenen** en de jonge kinderharten wil vervullen met verwondering over zóveel liefde van onze Heere Jezus voor zondaren. *Geschreven door Nelleke Beulenkamp*



Wat zij (door de kracht van de Heilige Geest) laten zien en vertellen van hun rijkdom in Christus onder angstige en bedreigende omstandigheden, maakt ons stil.

Daarom van harte welkom (alle leeftijden!) om te bidden, te zien (videobeelden), te zingen en te ontmoeten.

Datum: vrijdagavond 31 mei en zaterdagochtend 1 juni
Tijd : 20.00 uur - 2.00 uur
Plaats: TWR Belevingscentrum Missie en Media, Stationsweg 2a, Barneveld



Centrale Evangelisatie Commissie

VACATURE DOE JIJ MEE ??

Wij zoeken commissieleden voor de commissie Bijzondere Diensten (CBD)

In het kort

Samen met de andere commissieleden bijzondere diensten o.a. de Kerstdienst vormgeven

Praktisch

Delen van het evangelie door middel van het organiseren van een bijzondere dienst.

Wie zoeken wij?

- Je hebt een passie voor Jezus
- Samenwerken met commissieleden
- Creatief, inspirerend, loyaal, en een beetje organisatietalent
- Coördineren van o.a. vrijwilligers en de diensten

Waar draag je aan bij?

Als commissielid draag je bij aan het

inzetten van talent tot eer van God met als doel het delen van het evangelie. Sluit de functie niet helemaal aan op jouw vaardigheden, situatie of wensen maar wil je wel graag betrokken raken, dan horen we alsnog graag van je! Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Contactgegevens

Peter Bosch

Wim Heij

Reageer naar: coordinator@hervormdbarneveld.nl of kerstnachtdienstbarneveld@gmail.com



JEUGD & GEZIN

BESTE GEMEENTE,

Als jeugd beleidsraad (JBR) mogen we het verlangen hebben om samen met onze kinderen, tieners en jongeren op weg te gaan binnen de gemeenschap van de kerk. We mogen hen leiden, begeleiden tot volwassen discipelen met hart voor de Heer, voor elkaar en voor Zijn werk in deze wereld.

Geloofstoerusting

In het nieuwe jaar willen we als JBR actief beziggaan met het thema geloofsopvoeding. We willen met elkaar onderzoeken hoe we als gemeente kunnen aansluiten bij de geloofsopvoeding in de gezinnen. We kijken ernaar uit om samen met jou/ jullie hierover in gesprek te gaan.

Samen in gesprek? Laat van je horen!

We zouden graag bij meerdere gezinnen langsgaan om samen in gesprek te gaan over dit thema. Welke rol heeft geloofsopvoeding in jullie gezin? Waar zouden jullie in willen groeien en waar kunnen we als kerk (beter) in toerusten of ondersteunen? Lijkt het jou/jullie mooi om hier aan mee te werken? Stuur Leanne dan een berichtje via jeugdwerker@hervormdbarneveld.nl.



UW KONINKRIJK KOME

Bid voor vijf mensen in jouw omgeving

Het mooiste dat je voor iemand kunt doen is voor die persoon bidden. Een uitgelezen kans daarvoor is de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. De IZB is daarom een van de initiatiefnemers in Nederland van de gebedsbeweging Uw Koninkrijk Kome: tien dagen bidden voor vijf mensen om je heen.

Op initiatief van de Anglicaanse Kerk worden christenen wereldwijd opgeroepen om tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden om de komst van het Koninkrijk. Bij dit initiatief Thy Kingdom Come sluit de IZB ook aan. Samen moedigen we christelijke gemeenten in Nederland en individuele christenen aan om te bidden voor hen die Jezus niet kennen. We dagen je uit om tien dagen lang heel specifiek te bidden voor vijf mensen in jouw netwerk: een vriend of familielid, je naaste buren of een collega op je werk.

Nieuw: Visio Divina

In het gebedsdagboek dat je kunt downloaden op de website van de IZB, wordt dit jaar voor het eerst gebruikgemaakt van Visio Divina. Veel mensen hebben weleens van Lectio Divina gehoord. Deze eeuwenoude leesmethode is een instrument om dieper in een tekst door te dringen. Wellicht minder bekend is Visio Divina, 'goddelijk zien'. Je wordt uitgenodigd aan de hand van een beeld of afbeelding een diepere laag aan te boren, ook in jezelf. Visio Divina leert je anders te kijken. Hoe? Door je ziel te laten kijken, zodat een beeld je echt kan raken. Lees via <https://www.izb.nl/uw-koninkrijk-kome> hoe je kunt meedoen en het gebedsdagboek kunt downloaden of bestellen.



WOLFGOED
makelaardij

- ✓ VERKOOP
- ✓ AANKOOP
- ✓ TAXATIES

VERHUISPLANNEN?

Maak vrijblijvend kennis met onze werkwijze.

Nairacstraat 11 - 3771 AW Barneveld | 0342 400 285 | info@wolfgoed.nl | www.wolfgoed.nl

PROBEERT JE KIND JE IETS DUIDELIJK TE MAKEN?

Spel en beeld is de taal van je kind
Het is de manier waarop je kind ervaringen en gevoelens uit, ordent en verwerkt. Als je ziet dat je kind in de knel zit, kan speltherapie of beeldende therapie een goede oplossing zijn.



ELAN | Of ga naar www.elanbarneveld.nl of bel 0342-400140

Gebr. Koster...

...het juiste adres voor al uw **BOEKEN** en **MUZIEK**

Wij kopen ook uw **GEBRUIKTE BOEKEN** (Bij voorkeur theologie)
hartelijk welkom!

Uitgeverij Boekhandel **GK Gebr. Koster**
Nairacstraat 17, 3771 AW Barneveld
Tel. (0342) 41 69 86

**INKOOP
VERKOOP
ONDERHOUD
REPARATIE
APK**



**AUTOBEDRIJF BARNEVELD
VAN DE BOVENKAMP**

Bellstraat 12 • 3771 AH Barneveld
T 0342 - 49 29 86 • F 0342 - 49 23 54

info@autobedrijfvandebovenkamp.nl
www.autobedrijfvandebovenkamp.nl

Gespecialiseerd in **Mercedes Benz**

NAP Nationale Auto Pas | BOVAG

Variaties in vuur en vlam.



't Kachelhuus van der Vliet B.V.

www.kachelhuus.nl

Galvanistraat 20 • Ede • Industrieterrein Frankeneng • Telefoon (0318) 69 00 89

van de Kuilen b.v.
VAKSCHILDERS




Barneveld T 0342 41 28 75 www.vandekuilen.nl

Bureau voor christelijke hulpverlening



Inzicht geeft uitzicht!

U bent van harte welkom voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

www.eutyclus.nl • M (06) 14 14 83 92